

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen geloven:

1. dat God zelf de Auteur van de Bijbel is.
2. dat de Bijbel gezaghebbend is voor ons geloof en ons gedrag.
3. en dat wij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop wij met de Bijbel omgaan.

I. AANBIDDING (14 min.)

1. Gebed.

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Definitie van aanbidding.

Lees voor.

Aanbidding is meer dan alleen het zingen van aanbiddingliederen.

Aanbidding is een houding van ontzag, bewondering, overgave en toewijding aan God, uitgedrukt in verschillende vormen van gebed en het dagelijkse leven.

Om God te aanbidden, moet je de God van de Bijbel leren kennen.

Daarom staan we elke les stil bij één kenmerk (attribuut) van God waarvoor wij Hem aanbidden.

3. Meditatie.

Aanbidding is ontzag hebben voor wie God is.

Thema: God is ondoorgroendelijk.

Lees met elkaar onderstaande Bijbelversen. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.

- a. *God is ondoorgroendelijk en toch kunnen mensen Hem kennen.*

Job 11:7-8 (GNB)

Denk je God te kunnen doorgronden, de grenzen van zijn almacht te kunnen ontdekken? Zijn grootheid gaat de hoge hemel te boven, wat wil je eigenlijk? Zijn macht reikt verder dan het diepe dodenrijk, wat denk je wel?

Niemand kan de Almachtige en Levende God doorgronden, dat wil zeggen, definiëren of zijn goddelijke wezen analyseren. Niemand kan elk aspect van God begrijpen of uitleggen. Iets te 'definiëren' betekent de grenzen daarvan aantonen. Als iemand God zou kunnen definiëren, dan zou hij de grenzen van God kunnen aantonen en daarmee groter dan God zijn. God is voor mensen ondoorgroendelijk, maar Zelf doorgrondt God de mens helemaal. God definieert en bepaalt de grenzen van mensen. Dit kenmerk van God behoort mensen nederig te maken in Gods aanwezigheid.

Maar als niemand God en zijn geheimen kan doorgronden, kunnen mensen God dan nog wel kennen? Kunnen mensen weten WIE God is?

Ja, mensen kunnen God kennen naar de mate dat God Zichzelf in de Bijbel heeft geopenbaard. Wat God over Zichzelf openbaart, kunnen mensen navertellen.

Bijvoorbeeld, God heeft Zichzelf geopenbaard als één wezen onderscheiden in drie Personen. De HERE (Hebreeuws: JaHWeH) onze God is één (Deuteronomium 6:4¹) en toch openbaart hij openbaart Zichzelf als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (Matteüs 28:19²). Deze openbaring kunnen mensen niet doorgronden, maar ook niet verwerpen! God openbaart Zichzelf als God de Vader, met wie mensen een vertrouwelijke omgang kunnen hebben. God openbaart Zichzelf als God de Zoon, door wie mensen God leren kennen en met God verzoend worden. God openbaart Zichzelf als God de Heilige Geest, door wie mensen wedergeboren en vernieuwd worden, d.w.z., kinderen van God worden.

- b. *God is onzichtbaar en toch openbaart God Zichzelf aan mensen.*

Kolossenzen 1:15 Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping.

God is Geest (Johannes 4:24³) en daarom onzichtbaar voor menselijke ogen. Niemand heeft God gezien of kan God zien. Niemand kan God, zijn wezen of zijn persoonlijkheid beschrijven, TENZIJ God Zelf bepaalde aspecten van zijn wezen en persoonlijkheid aan mensen openbaart. Jezus Christus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God. De Almachtige en Onbegrensde Geest neemt de zwakke en begrensde menselijke natuur aan en woont onder de mensen opdat mensen Hem kunnen zien en leren kennen. Jezus zegt, "Wie Mij gezien heeft, heeft God de Vader gezien" (Johannes 14:9). In Jezus Christus zien mensen Gods liefde en barmhartigheid, Gods heiligheid en rechtvaardigheid, Gods almacht en nederigheid, Gods waarheid en wijsheid, kortom, Gods heerlijkheid.

Gods 'heerlijkheid' is de samenvatting van al Gods kenmerken (attributen) of volmaaktheden, inclusief zijn aanwezigheid. Jezus Christus is de afstraling of uitstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk of uitdrukking van Gods

¹ **Deuteronomium 6:4** (NBG) Hoor Israël, de HERE is onze God; de HERE is één.

² **Matteüs 28:19** Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

³ **Johannes 4:24** (SV) God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

wezen (Hebreeën 1:3a⁴). De onzichtbare God in de hemel openbaart Zichzelf in en door de zichtbare Jezus Christus op aarde. In Jezus Christus woont de volheid van het goddelijke wezen lichamenlijk (Kolossenzen 2:9⁵).

c. *God is onbenaderbaar en toch nadert God tot mensen.*

1 Timoteüs 6:16

Hij alleen is onsterfelijk en Hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft Hem ooit gezien of kan Hem zien. Aan Hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.

God woont in een ontoegankelijk licht en is daarom onbenaderbaar. Niemand kan God benaderen, als het ware opklimmen tot God in de hemel d.m.v. een menselijk verzonden weg of methode of enige godsdienst! Niemand kan zich op eigenzinnige wijze toegang verschaffen tot de ondoorgroondelijke en onzichtbare God. Wat iedere menselijk verzonden weg tot God en iedere menselijke poging om tot God te naderen betreft, is God volkomen onbenaderbaar! Geen enkele godsdienst op aarde heeft een weg om tot de éne ware God te naderen!

Terwijl mensen uit zichzelf niet tot God kunnen naderen, nadert God tot mensen in en door Jezus Christus. En alleen ná wedergeboorte kunnen mensen ook door Gods Geest tot God naderen (Efeziërs 2:18⁶; Hebreeën 4:16⁷).

Conclusie. Dus, hoewel niemand God, zijn wezen en persoonlijkheid, zijn volmaakte kenmerken (attributen) en aanwezigheid, zijn eeuwige raadsplan en motieven kan DOORGRONDEN, kunnen wij God en zijn gedachten KENNEN NAAR DE MATE dat Hij deze aan ons geopenbaard heeft in de Bijbel, in Jezus Christus en door zijn Heilige Geest.

4. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden als de ondoorgroondelijke God, die we persoonlijk mogen kennen.

⁴ Hebreeën 1:3a (GNB) De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen

⁵ Kolossenzen 2:9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamenlijk aanwezig

⁶ Efeziërs 2:18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader

⁷ Hebreeën 4:16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

De Bijbel (Gods openbaring).

Lees voor of leg uit.

1. De Bijbel is Gods openbaring.

Als God niet Zichzelf had geopenbaard, dan zouden mensen absoluut niets over God kunnen weten of zeggen. Wij kunnen God alleen kennen door zijn Zelf openbaring aan ons. God openbaart Zichzelf aan de mensen door tot de mensen te spreken en door te handelen in de menselijke geschiedenis. God heeft zijn woorden en daden laten optekenen in de Bijbel. Iedereen die de Bijbel met een oprecht zoekend hart leest en bestudeert, zal God persoonlijk leren kennen.

2. De Bijbel openbaart het begin van alle dingen.

De Bijbel beschrijft het begin van het universum en het begin van het menselijke geslacht, het begin van de openbaring van Gods wil, het begin van menselijke zonde, het begin van goddelijke verlossing, het begin van het huwelijk en gezinsleven, en het begin van beschavingen en volken. Daarom wordt het eerste boek van de Bijbel ook 'Genesis' (begin) genoemd.

3. De Bijbel openbaart de betekenis en het doel van alle dingen.

De Bijbel beschrijft hoe mensen behoren te leven, hoe gezinnen behoren te functioneren, hoe leraars behoren onderricht te geven, hoe rechters recht behoren te spreken, hoe politici behoren te regeren, hoe zakenmannen hun zaken eerlijk behoren te doen, enz.

De Bijbel beantwoordt de diepste vragen van de mens:

“Waar kom ik vandaan?”

“Wie ben ik?”

“Waarom ben ik hier?”

“Hoe moet ik leven?”

“Hoe heb ik invloed? (Hoe draag ik vrucht?)”

“Waar ga ik heen?”

4. De Bijbel openbaart waarom alle mensen verlossing nodig hebben en hoe zij verlost kunnen worden.

De Bijbel beschrijft Gods verlossingsplan en Gods verlossingsgeschiedenis.

5. De Bijbel openbaart ook hoe alle dingen tot hun einde zullen komen.

De Bijbel spreekt over de dood van dieren en mensen, het einde van de menselijke geschiedenis op deze aarde, de uiteindelijke vernietiging van alle menselijke koninkrijken op deze aarde, het laatste oordeel en ten slotte de vernieuwing van alle dingen. Daarom spreekt de laatste hoofdstuk van de Bijbel ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

6. De Bijbel is Gods Woord voor jou en mij.

God heeft zijn profeten en apostelen bevolen om zijn woorden en daden in de menselijke geschiedenis op te tekenen (Jeremia 36:1-3⁸; Hebreëen 1:1-2⁹; Openbaring 1:10-11¹⁰). Zo ontstond na meer dan 1500 jaar 66 boeken die samen de Bijbel vormen.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: Hoe kun je de Bijbel praktisch gebruiken?

- Dag 1 Jozua 1:6-9.
Verdiep je dag en nacht in de Schrift.
- Dag 2 Psalm 119:9-16.
Berg Gods Woord in je hart.
- Dag 3 Johannes 14:21 en 23.
Heb lief door je te houden aan Gods Woord.
- Dag 4^{BS} Lucas 8:4-15.
Wat is de houding van je hart?
- Dag 5 Lucas 6:46-49.
Doe wat Jezus leert in zijn Woord.
- Dag 6 Deuteronomium 6:4-9.
Spreek met elkaar over de Bijbel.
- Dag 7 2 Petrus 1:19-21.
Hoe leg je de Bijbel goed uit?
- Dag 8 Handelingen 17:10-12.
Bouw je eigen bijbelse overtuigingen op.
- Dag 9 Ezra 7:9-10.
Onderzoek de Schrift, leef het na en onderricht anderen er in.
- Dag 10 Spreuken 1:24-33.
Wees niet halsstarrig en zelfgenoegzaam.

⁸ **Jeremia 36:1-3** 1 In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, richtte de HEER zich tot Jeremia: 2 'Neem een boekrol en schrijf daarin alles wat ik je gezegd heb over Israël, Juda en de andere volken sinds ik in de tijd van koning Josia voor het eerst tot je sprak. 3 Misschien laten de Judeeërs tot zich doordringen met wat voor onheil ik hen wil treffen en breken ze met hun kwalijke praktijken. Dan zal ik hun wandaden en zonden vergeven.'

⁹ **Hebreëen 1:1-2** 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.

¹⁰ **Openbaring 1:10-11** 10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin 11 en die tegen me zei: 'Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.'

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: Het ontstaan van de Bijbel.

- Hoe kwam een bepaald boek in de Bijbel tot stand?
- Waarom zijn de 4 Evangelieën verschillend?
- Hoe zou je het boek Handelingen kunnen indelen?
- Welke brief van Paulus spreekt jou aan? Waarom?

2. Toewijding

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en hun antwoord opschrijven in hun map:
"In welk aspect wil jij jouw kijk op de Bijbel wijzigen?"

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus Christus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

De bedoeling is dat kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren. Volgende keer de eerste overhoring.

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

DE BIJBEL 2 Timoteüs 3:16

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd
en kan gebruikt worden
om onderricht te geven,
om dwalingen en fouten te weerleggen,
en om op te voeden tot een deugdzzaam leven.
2 Timoteüs 3:16 (NBV)

3. Memorisatie van de Bijbelboeken

De 5 wetboeken:

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium.

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Wat hoort een christen met de woorden van de Bijbel te doen?

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

Lucas 8:4-15 (een gelijkenis).

4 Toen er vanuit de steden mensen naar hem toe gekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis: **5** 'Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. **6** Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. **7** Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het. **8** Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.' Hij voegde er met luide stem aan toe: 'Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.'

9 Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende.

10 Hij antwoordde: 'Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen.'

11 Dit is de betekenis van de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God.

12 Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het Woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven.

13 Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het Woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig.

14 Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen.

15 Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het Woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.

2. Nadruk.

De boodschap van deze gelijkenis. Zie einde van uitleg.

3. Uitleg voor de kringleider.

8:10. De geheimenissen van het Koninkrijk van God worden d.m.v. gelijkenissen aan de leerlingen geopenbaard, maar voor anderen blijven de gelijkenissen raadsels. De anderen in de context van Matteüs 13:3-23 zijn mensen als de Farizeeën, die steeds kritiek hebben op Jezus

Christus, zijn woorden en daden (Matteüs 2:2,10,14,24¹¹) en hun harten blijven verhard tegen God/Jezus Christus (vgl. Jesaja 1:2-4; 6:9-10¹²).

8:11. Een gelijkenis heeft maar één punt van vergelijking. Het gaat hier niet om de zaaier die het zaad op vier verschillende plaatsen (landen) uitzaait. Het gaat hier om hetzelfde Woord van God (het evangelie en de andere woorden in de Bijbel) dat door verschillende toestanden en houdingen van het hart van mensen ontvangen wordt en daarom verschillende resultaten oplevert.

8:12. De weg vertegenwoordigt een verhard, vertrapt hart. Een mens met zo een hart hoort het Woord van God, maar doet er niets mee. Daarom verstaat hij het Woord van God niet (Matteüs 13:19¹³). Gods woorden, die niet meteen in het hart opgenomen worden, worden gretig door de duivel weggenomen, zodat zo een mens niet gaat geloven in de woorden en verandert (bv. gered wordt).

8:13. De rotsbodem vertegenwoordigt een oppervlakkig, impulsief hart. Een mens met zo een hart neemt het Woord van God impulsief aan, maar denkt niet na over de consequenties. Zodra het gewone dagelijkse leven met haar moeilijkheden en tegenstand weer begint, dan laat hij Gods Woord los. Zo een hart houdt Gods Woord niet vast. Het koestert Gods Woord niet (vgl. Lucas 8:15).

8:14. De aarde met dorens vertegenwoordigt een onzuiver, verdeeld, halfslachtig hart. Een mens met zo een hart neemt het Woord van God naast een hele boel andere dingen als zorgen, rijkdom en lusten van het leven in zich op en draagt daardoor geen vrucht. Hij houdt zijn hart niet goed en eerlijk (vgl. Lucas 8:15). Hij volhardt niet om zijn hart zuiver te houden. Een onzuiver hart kan gewoon geen goede vrucht dragen (Matteüs 12:33-35¹⁴).

¹¹ **Matteüs 12:2,10,14,24** Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen Hem: 'Kijk uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag.'

¹² **Jesaja 1:2-4; 6:9-10** Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen Mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid. Wee dit ontrouwe volk, vol ongerechtigheid, volk van zondaars, verdorven geslacht. Zij hebben de HEER verlaten de Heilige van Israël versmaad, Hem de rug toe gekeerd.

Toen zei Hij: 'Ga en profeteer het volgende tegen dit volk: "Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet." Maak het hart van dit volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Zij zullen niet naar Mij terugkeren en geen herstel vinden.'

¹³ **Matteüs 13:19** bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid.

¹⁴ **Matteüs 12:33-35** 33 Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. 34 Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. 35 Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt.

8:15. 'De goede aarde' vertegenwoordigt een hart, dat niet verhardt, niet oppervlakkig en niet onzuiver is, maar voorbereid, diep en zuiver. Vergelijk Matteüs 13:23, Marcus 4:20 en Lucas 8:15 met elkaar.

Matteüs 13:23. (GNB) Maar het zaad dat in goede grond viel, zijn de mensen die de boodschap horen én begrijpen. Zij dragen vrucht, sommigen honderd, anderen zestig- en weer anderen dertigmaal zoveel.

Marcus 4:20. (GNB) Het zaad tenslotte dat in goede grond gezaaid werd, zijn de mensen die het Woord van God horen en in zich opnemen. En zij dragen vrucht: dertig, zestig- en honderdmaal zoveel.

Lucas 8:15. (GNB) Maar wat in goede grond terecht kwam, dat zijn de mensen die met een goed en oprecht hart geluisterd hebben naar het Woord van God en dat vasthouden en vrucht dragen omdat zij volhouden.

Een mens met zo'n hart *hoort* en *verstaat* het Woord van God (Matteüs 13:23), *neemt het in zich op* (Marcus 4:20), *houdt het vast* (koestert het) en *draagt met volharding veel vrucht* (Lucas 8:15): *zelfs 30, 60 of 100 maal meer* (Matteüs 13:23)!

De boodschap van deze gelijkenis:

a. Jezus deelt niet de mensen van deze wereld in 4 groepen op grond van waar de zaaier zaait!

Dit is niet een gelijkenis over hoe de zaaier zaait, maar een gelijkenis hoe verschillende soorten grond/aarde (harten van mensen) op hetzelfde zaad van de zaaier (hetzelfde Woord van God) reageren!

Jezus spooft zijn toehoorders en dus ook jou en mij aan om *elke keer als we Gods Woord horen (de Bijbel lezen en bestuderen) ons voor te nemen te zijn als de vierde goede soort aarde!* Want het hart van ieder mens en ook van ieder christen is wel eens een keer als een verhard, vertrap pad, of als een oppervlakkig rotsplaat, of als een onzuiver stuk grond.

b. De toestand en houding van je hart bepaalt hoe je Gods Woord opneemt.

En hoe je Gods Woord opneemt, bepaalt de kwaliteit en hoeveelheid vrucht die je draagt.

Of: De kwaliteit en hoeveelheid vrucht in je leven zijn afhankelijk van hoe je Gods Woord in je hart opneemt.

En hoe je Gods Woord in je hart opneemt is afhankelijk van de toestand en houding van je hart.

c. Elke keer als je Gods Woord hoort, leest en bestudeert krijg je een nieuwe kans om te bepalen wat je ermee doet

Je krijgt een nieuwe kans te besluiten hoe je Gods Woord in je opneemt:

- als een verhard pad;
- als een oppervlakkige rotsplaat;
- als een vervuild stuk grond;
- als een schoon en goed voorbereid hart.

Jezus wil heel graag dat je Gods Woord:

1. hoort
2. begrijpt
3. aanneemt
4. onder alle omstandigheden vasthoudt
5. in een goed en eerlijk hart en
6. met volharding vrucht draagt.

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.