

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen begrijpen:

1. dat er verschillende soorten literatuur in de Bijbel zijn en dat elk soort literatuur correct uitgelegd moet worden volgens haar eigen regels voor uitleg.
2. dat God ook door bijbelse poëzie, stijlfiguren, wijsheidsliteratuur en muziek tot ons spreekt.

I. AANBIDDING (14 min.)

1. Gebed.

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is diep ontzag hebben voor God en zijn ondoorgrondelijke wezen.

Thema: God is ondoorgrondelijk.

Lees onderstaande Bijbelversen. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.

- a. *God staat boven de tijd en toch openbaart God Zichzelf binnen in onze tijd.*

Psalm 90:4

4 Duizend jaar zijn in uw ogen, als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.

God is niet gebonden aan de beperkingen van 'tijd', noch aan 'de tijdsbepaling van verleden, heden en toekomst', noch aan de menselijke geschiedenis. God kan als het ware tijd versnellen of vertragen, daarin teruggaan of daarop vooruitlopen.

Terwijl 'tijd' voor mensen een rechte lijn is van punt A naar punt B en alleen in één richting (vooruit) loopt, kun je 'tijd' voor God voorstellen als een vlak waarin de tijdslijnen continu in alle richtingen lopen¹.

De 'tijd' die nodig was voor de schepping van het universum is van een goddelijke aard en kan niet in termen van een menselijk tijdsbepaling uitgedrukt worden. Vergelijk 'een goddelijke scheppingsdag' (Genesis 1:5²) met 'de menselijke dag van 24 uur' (Genesis 1:14³).

¹ The Creator and the Cosmos, Hugh Ross, 2001, blz. 112-113.

² **Genesis 1:5** het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

³ **Genesis 1:14** God zei: 'Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren.

Ook in de menselijke geschiedenis staat God boven de tijd. Hij kent en beheert de gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis. Hij kondigt in het begin al het einde aan en lang te voren wat er nog gebeuren moet (Jesaja 46:10⁴). Hij kondigt van te voren aan wat er gaat gebeuren en Hij laat het horen voordat het gebeurt (Jesaja 48:5⁵).

Niettemin, openbaart God Zichzelf binnen de menselijke tijdsbepaling en menselijke geschiedenis, omdat dat de enige manier was om Zichzelf aan mensen te openbaren (Galaten 4:4⁶).

- b. *Gods gedachten zijn ondoorgrondelijk en toch kunnen mensen begrijpen wat God zegt.*

Jesaja 55:8-9

8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.

Deuteronomium 29:29 (NBG)

29 De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.

Gods motivatie (de 'waarom') voor de schepping, de zondeval, de verlossing van zijn mensen en de veroordeling van de onrechtvaardigen hoort tot zijn eeuwige plan (decreet, verordening) en kan door mensen niet beredeneerd worden. Soms heeft God gedachten, plannen en manieren waarop Hij dingen doet gebeuren, die Hij niet aan mensen openbaart. En toch passen deze dingen helemaal in zijn eeuwige, soevereine en volmaakte plan voor ons leven. Er zijn heel veel dingen met betrekking tot Zichzelf, de geschiedenis, zijn verlossingsplan en ons persoonlijke leven die God niet aan ons geopenbaard heeft. Deze dingen horen tot 'de verborgen dingen'. Maar er zijn ook heel veel dingen die Hij wel aan ons geopenbaard heeft. Deze dingen horen tot 'de geopenbaarde dingen'.

Omdat Gods gedachten, plannen en besluiten voor de mens ondoorgrondelijk blijven, moeten christenen zich

⁴ **Jesaja 46:10** Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest.

Die zegt: 'Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.'

⁵ **Jesaja 48:5** heb ik het je van tevoren aangekondigd, voordat het gebeurde liet ik het horen, opdat je niet zou zeggen: 'Dat hebben mijn goden gedaan. Dat is gebeurd op bevel van mijn beelden.'

⁶ **Galaten 4:4** Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet.

concentreren op wat God wel geopenbaard heeft! God heeft ze geopenbaard met de bedoeling dat christenen deze woorden zullen gehoorzamen en uitleven.

c. *Gods macht is onbeperkt.*

Jeremia 32:17,27 Ach HEER, mijn God, U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk.

27 'Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor Mij onmogelijk is?'

De problemen, het onvermogen en de tegenslagen van mensen kunnen God niet verhinderen, dwarsbomen of beperken. Niets is te wonderlijk voor God. Geen woord van God is krachteloos (Lucas 1:37⁷). God is Almachtig in het hele universum. Hij is niet alleen in staat te doen wat Hij besloten heeft; Hij doet ook wat Hij besloten heeft! Hij doet wat hem behaagt.

d. *Gods weten is onbeperkt.*

Psalm 139:1-4 HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 2 U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten, 3 ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. 4 Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle.

God ziet en weet alles – het zichtbare en onzichtbare, het uiterlijke en innerlijke, de fysieke, mentale en geestelijke werkelijkheden. "Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen." (Hebreeën 4:13). God weet alles wat wij mensen denken, voelen, spreken en doen. God kent al onze motieven en houdingen.

e. *Gods aanwezigheid is onbeperkt.*

Psalm 139:7-12 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8 Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.

9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.

11 Al zei ik: 'Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,' 12 ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.

God is Geest en is dus niet beperkt als mensen tot een fysiek lichaam of tot één plaats op aarde. Hij is overal in het universum en boven het universum. Niemand kan zich voor God verbergen en niemand kan ergens naartoe gaan waar God niet is.

⁷ Lucas 1:37 want voor God is niets onmogelijk.

Conclusie. Dus, hoewel niemand God, zijn wezen en persoonlijkheid, zijn volmaakte eigenschappen en aanwezigheid, zijn eeuwige raadsplan en motieven kan doorgronden, kunnen wij God en zijn gedachten kennen naar de mate waarin Hij deze aan ons geopenbaard heeft in de Bijbel en in Jezus Christus.

Ware aanbidding is dus niet alleen diep ontzag hebben voor God en zijn ondoorgrondelijke wezen, maar ook toewijding Hem te leren kennen zoals Hij Zich in Jezus Christus en in de Bijbel geopenbaard heeft.

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden als de ondoorgrondelijke God.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

De poëtische boeken.

Lees voor of leg uit.

Verschillende soorten literatuur in de Bijbel vereisen verschillende regels voor uitleg. De Bijbel bevat verschillende soorten literatuur: 'wetten', 'geschiedenis', 'poëzie', 'profetie' en 'onderricht'. Elk soort literatuur moet volgens haar eigen regels uitgelegd worden.

Bijbelse poëzie wordt niet alleen gevonden in de boeken Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied en Klaagliederen, maar ook in delen van de profetische boeken in het Oude Testament, in het onderricht van Jezus in de Evangelieën en in de brieven van de apostelen.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: De poëtische boeken in de Bijbel

Dag 1^{BS} Psalm 103:1-22.

Een psalm over Gods weldaden.

Dag 2 Psalm 139:1-24.

De alwetendheid van God.

Dag 3 Spreuken 16:1-9.

God alleen doet plannen slagen.

Dag 4 Spreuken 26:4-12.

Wat is wijs?

Dag 5 Prediker 4:7-12.

Beter met zijn tweeën dan alleen.

Dag 6 Prediker 11:7-12:14.

Denk aan je Schepper voordat het te laat is.

Dag 7 Hooglied 1:1-2:17.

Een lied van een minnaar en zijn beminde.

- Dag 8 Klaagliederen 3:1-27.
Wanhoop en hoop.
- Dag 9 Job 1:1-2:13.
Job, die in God gelooft, wordt door de satan getest.
- Dag 10 Job 40:15-41:13 (NBG 40:10-41:12).
De Maker van het nijlpaard (behemoth) en de krokodil (leviathan).

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie.

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van onderstaande vragen.

Thema: De poëtische boeken.

- Hoe leg je de metafoor in Psalm 23:1⁸ uit?
- Hoe leg je de tegenstelling in Openbaring 20:5-6⁹ uit?
- Wat is het doel van het parallelisme in Psalm 1:1-3¹⁰?
- Waarom gebruikt de oudtestamentische dichter overdreven (hyperbolische) uitspraken in bv. Psalm 10:13,15 (NBG)¹¹ en Psalm 28:4-5¹²?
- Wat is het doel van het boek Job?
- Wat is het doel van het boek Prediker?

2. Toewijding.

Laat de kringleden over de volgende vragen nadenken en hun antwoorden opschrijven in hun map:

- “In welk aspect moet er verandering komen in de wijze waarop jij de poëtische boeken in de Bijbel uitlegt?”
- “Hoe zou jij de Psalmen kunnen gebruiken in je gebeden?”

⁸ Psalm 23:1 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

⁹ Openbaring 20:5-6 5 De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding.

6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.

¹⁰ Psalm 1:1-3 1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER

en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.

Alles wat hij doet komt tot bloei.

¹¹ Psalm 10:13,15 (NBG) 13 Waarom smaadt de goddeloze God, spreekt hij in zijn hart: Gij vraagt geen rekenschap. 15 Verbreek de arm van de goddeloze en boze, straf zijn goddeloosheid, tot dat Gij ze niet meer vindt.

¹² Psalm 28:4-5 4 Geef hun wat ze verdienen, vergeld hun naar hun daden, naar het werk van hun handen, laat hen voor hun misdrijven boeten.

5 Voor uw daden, HEER, hebben ze geen oog, noch voor het werk van uw handen. Breek hen af, bouw hen niet meer op.

- “Hoe zou jij geregeld over de Spreuken kunnen nadenken om wijzer te worden?”

3. Persoonlijke uitwisseling.

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

DE POËTISCHE BOEKEN

Spreuken 9:10

Om wijs te worden,
moet je ontzag hebben
voor de Heer,
om inzicht te verkrijgen,
moet je de heilige God kennen.

Spreuken 9:10 (GNB)

3. Repetitie van de Bijbelboeken.

De 5 poëtische boeken en de 5 grote profetische boeken:
Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja,
Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël.

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Een Psalm over Gods weldaden

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

Psalm 103:1-22.

1 Van David.

Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

2 Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

3 Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,

4 Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde,

5 Hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

6 De HEER doet wat rechtvaardig is,
Hij verschaft recht aan de verdrukten.

7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.

8 Liefdevol en genadig is de HEER,

Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
 9 Niet eindelijk blijft hij twisten,
 niet eeuwig duurt zijn toorn.
 10 Hij straft ons niet naar onze zonden,
 Hij vergelddt ons niet naar onze schuld.
 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
 zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.
 12 Zo ver als het oosten is van het westen,
 zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
 zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen.
 14 Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
 Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras,
 hij is als een bloem die bloeit op het veld
 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
 de plek waar hij stond, kent hem niet meer.
 17 Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen,
 van eeuwigheid tot eeuwigheid.
 Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
 18 van wie zich houdt aan zijn verbond
 en naar zijn geboden leeft.
 19 De HEER – zijn troon staat vast in de hemel,
 als koning heerst Hij over alles.
 20 Prijs de HEER, U die zijn boden bent,
 sterke helden die doen wat Hij zegt,
 gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.
 21 Prijs de HEER, hemelse machten,
 dienaren die doen wat Hem behaagt.
 22 Prijs de HEER, al zijn schepselen,
 prijs Hem, overal in zijn rijk.
 Prijs de HEER, mijn ziel.

2. Nadruk.

Vergeet niet één van zijn weldaden!

3. Uitleg voor de kringleider.

103:1-2. Terwijl het lichaam de zichtbare werkelijkheid van de mens is, is zijn ziel (vers 1) of geest zijn onzichtbare werkelijkheid. De ziel vertegenwoordigt “alles wat in hem is”: zijn verstand (bv. gedachten en overtuigingen en herinneringen: het niet vergeten van Gods weldaden), wil (bv. keuzes en besluiten), emoties (bv. liefde), karakter (bv. rechtvaardig), geweten, intuïtie, creatieve vermogens en geestelijke vermogens (bv. het kennen van God en relateren tot God). Wat God gedaan heeft mag niet aan de vergetelheid prijsgegeven worden (vers 2).

103:3-5. Waarschijnlijk heeft de dichter een zeer ernstige ziekte overleefd. Zijn ziekte was een openbaring van Gods toorn over zonde, die hij ook in zijn eigen leven ervaren heeft. Zijn genezing schittert nu in het licht van Gods genadige schuldvergeving (vers 3) en van Gods trouw en liefde (barmhartigheid) (vers 4). Daarom dankt en looft hij God (vers 1).

Wanneer God al je ongerechtigheden vergeeft, dan verklaart God je volkomen rechtvaardig en beschouwt en behandelt Hij je als volkomen rechtvaardig in zijn ogen. De vergeving of rechtvaardiging is altijd alleen op grond van Gods verlossingswerk in en door Jezus Christus (zijn dood en opstanding) en wordt alleen geschonken uit de genade van God en wordt alleen ontvangen door het geloof van de mens!

De dichter zegt, “God geneest al uw kwalen (HSV: ziekten)” (vers 3). Vele gelovigen hebben al ervaren dat God hen genezen heeft van een ernstige, zelfs dodelijke ziekte. Ze werden van het graf gered. Ze kregen weer nieuwe levenskracht, alsof ze weer jong werden. In de volksverhalen vernieuwt een arend ieder jaar zijn verentooi en de arend schijnt dus de onverzwakte kracht van de jeugd te bezitten (vers 5). Al worden sommige mensen dikwijls genezen en zelfs helemaal genezen, uiteindelijk moeten ook zij sterven. De uiteindelijke genezing van alle kwalen voor alle mensen vindt alleen plaats bij de terugkomst van Christus. Dan pas wordt de fysieke dood overwonnen (1 Korintiërs 15:26¹³) en dan zullen alle gelovigen opstaan uit de doden en ervaren hoe Christus hun vernederd lichaam zal veranderen en gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam (Filippenzen 3:21¹⁴).

103:6-11. Gods trouw (HSV: goedertierenheid) is voor zijn schepselen, die Hem vrezen. God ‘vrezen’ betekent niet dat je bang of angstig voor God moet zijn, maar juist dat je enerzijds een diep ontzag, respect en eerbied hebt voor Hem en zijn vermogen elke vorm van ongehoorzaamheid en kwaad te straffen, maar anderzijds dat je Hem en zijn genadige en vergevende liefde als een kind van harte vertrouwt (vers 11).

De eigen ervaring van Gods vergeving en overvloedige goedheid doet de dichter denken aan Gods vergeving en overvloedige goedheid in de geschiedenis van Gods volk. Wie dan ook verdrukt wordt door vijanden, mag verwachten dat God op zijn eigen tijd en wijze recht zal doen (vers 6). Destijds heeft God aan Mozes de wet geopenbaard. Toen het volk steeds weer tegen God rebelleerde of door vijanden overweldigd werd, heeft God zijn machtige daden aan hen geopenbaard (vers 7).

De enige, ware en levende God wordt vooral gekenmerkt door zijn barmhartigheid, genade, trouw en vooral zijn steeds terugkerende geduld (vers 8-9) en niet alleen maar door zijn rechtvaardige toorn en straffen.

God straft onbeleden zonde, maar niet naar wat onze zonde in werkelijkheid verdient. Zijn toorn (uitgedrukt in bliksem en donder vanaf de berg Sinai) en straffen zijn

¹³ 1 Korintiërs 15:26 De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood,
¹⁴ Filippenzen 3:21 Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

niet om ons te vernietigen (dat is niet het einddoel), maar om ons te tuchtigen en terug te trekken naar zijn weg en naar Hemzelf (dus een middel tot een hoger doel). Hoewel onze zonden de ergste straf verdienen, triomfeert de vergevende liefde en trouw (HSV: goedertierenheid) van God over zijn straffend oordeel (vers 10, vgl. Jakobus 2:13¹⁵). Gods overvloedige goedheid en trouw heeft geen grenzen zoals bij mensen. Het is een goddelijke macht die de godvrezenden aantrekt en verandert. Een 'godvrezende' is een gelovige die tegelijk ontzag heeft voor God en Hem van harte vertrouwt (vers 11).

103:12-18. Gods liefde (NBG: ontferming) is voor zijn kinderen, die Hem vrezen (vers 13). Niet alleen Gods overvloedige goedheid, maar ook Gods vergevende genade heeft geen grenzen zoals bij mensen. Hij vergeeft op een wijze, waarbij de overtreding nooit meer op de rekening van de overtreder wordt geschreven (vgl. Micha 7:18-19¹⁶; Hebreëen 8:12¹⁷) (vers 12). God, de Heerser van de wereld, wordt God, de Vader van de wereld. Hij daalt neer uit zijn hoogverheven woonplaats en komt te midden van zijn kinderen wonen (Johannes 1:1,14¹⁸). Hij leeft in het midden van zijn grote gezin op aarde en Hij opent zijn vaderhart voor zijn kinderen. Nu glanst alles in het licht van Gods vaderlijke liefde en ontferming (vers 13).

God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Enerzijds is de mens een wonderlijk creatief wezen en anderzijds blijft de mens nu nog zwak en kwetsbaar (stof, sterfelijk) (vers 14). De mens leeft maar voor een hele korte tijd – hij groeit en bloeit voordat de verschroeiende woestijnwind zijn leven beëindigt (vers 15-16). Tegen deze donkere achtergrond van het tijdelijke leven op aarde, schittert het licht van Gods eeuwige overvloedige goedheid en onverdiende genade (HSV: goedertierenheid) voor wie Hem vrezen!

God 'vrezende' betekent niet 'bang zijn voor God'. Het betekent 'God kennen, Hem met een diep ontzag en nederig eerbetoon naderen, Hem en zijn woord vertrouwen, Hem liefhebben en vertrouwelijk met Hem omgaan, Hem gehoorzamen en dienen. God 'vrezende' betekent leven als zijn verbondsvolk'. In zijn verbond doet God recht (HSV: gerechtigheid) aan je kinderen, je kleinkinderen en zelfs je latere geslacht (vgl. Exodus 20:6¹⁹; 1 Korintiërs 7:14²⁰). God, de hemelse Vader, doet zijn eeuwige licht schijnen over ons korte leven op aarde. Wie met de hemelse Vader vertrouwelijk omgaat, wordt boven het tijdelijke uitgetild (vers 17-18).

103:19-22. God heeft de oneindige grote sterrenhemel tot zijn troonzaal gemaakt. Van daaruit heerst Hij op soevereine wijze over alles (vers 19). Gods troonzaal staat vol engelen die Gods bevelen uitvoeren en Gods doelen met de gelovigen realiseren (Hebreëen 1:14²¹) (vers 20). De dichter vindt dat Gods lof niet alleen op aarde moet weerklinken in het hart en de mond van zijn kinderen die zijn vaderlijke ontferming ervaren. Hij roept ook allen in de hemelse troonzaal (vers 21) en alles overal op de aarde op om Gods lof te zingen. Ook de schepping, de sterren, de bergen, de bomen, de bloemen, de rivieren en de vogels, dieren en vissen worden opgeroepen God te loven (vers 22) (vgl. Jesaja 55:12b²²; Openbaring 5:13²³).

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJeenKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

¹⁵ **Jakobus 2:13** Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel (HSV: De barmhartigheid triomfeert over het oordeel).

¹⁶ **Micha 7:18-19** Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. 19 Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.

¹⁷ **Hebreëen 8:12** Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.

¹⁸ **Johannes 1:1,14** In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid (NBG: heerlijkheid = karakter en nabijheid) gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

¹⁹ **Exodus 20:6** maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

²⁰ **1 Korintiërs 7:14** Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd.

²¹ **Hebreëen 1:14** Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?

²² **Jesaja 55:12b** Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.

²³ **Openbaring 5:13** Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.'