

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen begrijpen:

1. hoe ze de profetische boeken moeten uitleggen.
2. dat het Oude Testament altijd in het licht van het Nieuwe Testament uitgelegd moet worden.

I. AANBIDDING (14 min.)

1. Gebed.

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is jezelf aan God en zijn openbaring overgeven.

Thema: God is de God van openbaring. Je kunt Hem leren kennen.

Lees onderstaande Bijbelgedeelten. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.

a. De God van de openbaring.

Jesaja 46:1-13

1 Bel is gebroken, Nebo ligt geveld.
Eens droegen jullie hen plechtig rond, maar nu zijn hun beelden voor de lastdieren, een zware last voor uitgeputte beesten. 2 Ze zijn gebroken en geveld, ze hebben zichzelf niet kunnen beschermen; hun beelden worden weggesleept.
3 Luister naar Mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is – van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte: 4 Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen.
Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.
5 Met wie wil je Mij vergelijken, aan wie Mij gelijkstellen? Met wie vertoon Ik overeenkomst?
6 Mensen schudden goud uit hun buidel of wegen zilver af op een weegschaal, ze nemen een edelsmid in dienst die er een god van maakt.
Ze buigen zich neer en knielen ervoor.
7 Ze nemen hem op hun schouders en torsen hem.
Waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan, hij komt niet meer van zijn plaats.
Als ze hem om hulp roepen, antwoordt hij niet, hij redt hen niet uit hun nood.
8 Neem dit ter harte, zondaars, verman je, kom tot inkeer!
9 Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd.
Ik ben God, er is geen ander,
Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk.
10 Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest.

Die zegt: ‘Wat Ik besluit, wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer.’

11 Die uit het oosten een adelaar roept, uit een ver land een man die mijn plannen uitvoert.

Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals Ik het bepaald heb, zo zal het gaan.

12 Luister naar Mij, hardnekkig volk, dat zich verre houdt van gerechtigheid.

13 Ik breng mijn gerechtigheid nabij, ze is niet ver meer, het duurt niet lang voor Ik redding breng.

Ik zal redding brengen in Sion,

Ik laat Israël in mijn luister delen.

God daagt de aanhangers van de afgoden (de ongelovige Joden in Israël) uit om met bewijzen te komen dat de afgoden ooit iets voorgezegd hebben. De afgoden hebben niets geopenbaard, niets voorgezegd.

Alleen de Levende God heeft aan het begin van de geschiedenis de afloop van gebeurtenissen verkondigd. Alleen Hij heeft vanouds voorgezegd wat nog niet geschied was. Alleen de éne, ware en levende God is de God van de openbaring. De éne, ware en levende God onderscheidt Zich duidelijk op drie wijzen:

- Terwijl de afgoden door de mensen gedragen worden, draagt de levende God ons.
- Terwijl de afgoden gemeten, gewogen en door mensen gemaakt worden, blijft de levende God ons Schepper en volkomen onvergelijkbaar.
- Terwijl de afgoden nooit spreken of antwoorden of iets openbaren, spreekt en antwoordt de levende God. Hij openbaart het einde van het begin en wat er nog in de toekomst zal gebeuren.

b. De Middelaar van de openbaring.

Matteüs 11:25-27 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt U het gewild. 27 Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’

De ware kennis van deze éne, ware en levende God komt alleen door Jezus Christus en wordt gegeven aan de mensen aan wie Jezus Christus het wil openbaren. Buiten Jezus Christus is er geen middelaar. Buiten Jezus Christus kan niemand God als Verlosser leren kennen. Jezus Christus is de zichtbare beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15¹). Jezus Christus is de hoorbare stem van God (Hebreeën 1:1-2²).

¹ Kolossenzen 1:15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij,

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden als de God van openbaring.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

De profetische boeken

Lees voor of leg uit.

1. De heilige Schrift is niet beperkt tot het Oude Testament en sluit het Oude Testament ook niet buiten.

Terwijl de Joden de heilige Schrift beperken tot het Oude Testament en sommige christenen de heilige Schrift beperken tot het Nieuwe Testament, bestaat de heilige Schrift uit het Oude en het Nieuwe Testament.

‘Gods volk’ (alle gelovigen in de Messias Jezus Christus, vanuit alle volken) ontstaat niet pas bij de eerste komst van Jezus Christus, maar bij de schepping!

2. De heilige Schrift bestaat alleen uit de Bijbel, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, en is nooit uitgebreid.

God heeft echter zijn uiteindelijke woord tot de mensen gesproken in de Messias, Jezus Christus. God heeft vroeger vele malen en op vele wijzen tot de voorouders gesproken via de profeten van het Oude Testament. Het was de Geest van Jezus Christus die door de profeten sprak (1 Petrus 1:10-12³). Maar ‘in deze laatste dagen’, d.w.z. vanaf de eerste komst van Christus, Handelingen 2:17⁴, tot de tweede komst van Christus, Johannes 6:39⁵) heeft God zijn uiteindelijke woord tot de mensen gesproken in Jezus Christus (Hebreeën 1:1-2 HSV⁶; vgl.

eerstgeborene van heel de schepping

² Hebreeën 1:1-2 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.

³ 1 Petrus 1:10-12 Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u (de nieuwtestamentische gelovigen) ten deel zou vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen

⁴ Handelingen 2:17 Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn Geest uitgieten.

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.

⁵ Johannes 6:39 Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag.

⁶ Hebreeën 1:1-2 (HSV) 1 God, Die voorheen vele malen en op vele manieren tot de vaders gesproken heeft door de profeten (1 Petrus

Johannes 16:13-15⁷)! Na de eerste komst van Christus kunnen geen toevoegingen meer aan Gods openbaring in de Bijbel gemaakt worden (Openbaring 22:18-19⁸)! God spreekt vandaag tot ons in en door de woorden die al opgetekend staan in de Bijbel (in 66 Canonieke Boeken)! Paulus zegt, “U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: Houd je aan wat geschreven staat” (in de Bijbel) (1 Korintiërs 4:6)!

3. Het Oude en het Nieuwe Testament vormen samen één openbaring!

Het Oude en het Nieuwe Testament is één doorlopende en steeds duidelijker wordende openbaring van Gods plan. De relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament is zoals een ‘schaduw’ zich verhoudt tot zijn ‘werkelijkheid’, of zoals een ‘profetie’ zich verhoudt tot zijn ‘vervulling’.

4. De profetieën in het Oude Testament moeten niet per se letterlijk uitgelegd worden, maar moeten in het licht van Gods openbaring in het Nieuwe Testament uitgelegd worden.

In het licht van de openbaring in het Nieuwe Testament zijn sommige profetieën in het Oude Testament op een letterlijke wijze vervuld en andere profetieën in het Oude Testament op een niet-letterlijke wijze! De doorslag wordt echter gegeven door Gods openbaring in het Nieuwe Testament, d.w.z., enerzijds door de vervullingen van het Oude Testament in het Nieuwe Testament en anderzijds door het onderricht over het Oude Testament in het Nieuwe Testament!

De profetische boeken in de Bijbel:

Jesaja, Jeremia, (Klaagliederen), Ezechiël, Daniël en de 12 kleine profeten.

1:10-12), heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon 2 Die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

⁷ Johannes 16:13-15 Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet op eigen gezag spreken, hij zal alleen vertellen wat hij hoort, en de dingen die komen gaan, bekendmaken. 14 Hij zal mij verheerlijken, want [alles wat hij jullie bekendmaakt, heeft hij van mij](#). 15 Alles wat de Vader heeft, is van mij; daarom zeg ik jullie dat hij alles wat hij jullie bekendmaakt, van mij heeft.’

⁸ Openbaring 22:18-19 Tegen een ieder die de profetische woorden van dit boek hoort, zeg ik met nadruk: wie iets aan dit boek toevoegt, hem zal God straffen met de plagen die erin beschreven staan; 19 en wie uit dit profetische boek iets weglaat, hem zal God zijn recht ontnemen op de levensboom en de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: De profetische boeken in de Bijbel

- Dag 1 1 Petrus 1:8-13.
Christus is de Auteur van de profetieën in het Oude Testament.
- Dag 2 Jesaja 1:10-20.
De profeten verkondigden waarheden over Gods wil.
- Dag 3 Jesaja 40:11-31.
De profeten verkondigden waarheden over wie God is.
- Dag 4^{BS} Jesaja 52:13–53:12.
De profeten profeteerden de komst van de Messias.
- Dag 5 Jesaja 55:1-13.
De profeten verkondigden dat de Messias volken zou gaan uitnodigen (alternatieve vertaling).
- Dag 6 Jeremia 23:1-6.
De profeten profeteerden tegen slechte herders (leiders).
- Dag 7 Jeremia 23:16-32.
De profeten profeteerden tegen de valse profeten.
- Dag 8 Ezechiël 18:1-32.
De profeten riepen mensen op tot bekering.
- Dag 9 Ezechiël 33:1-11.
De profeten waarschuwdten als Gods wachters.
- Dag 10 Ezechiël 36:22-28.
De profeten profeteerden wat er in het Nieuwe Testament zou gaan gebeuren.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie.

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van onderstaande vragen.

Thema: De Profetische boeken.

- a. Wanneer neemt God zijn beloften in heroverweging (Jeremia 18:7-10⁹; Ezechiël 18:20-23¹⁰)?

⁹ Jeremia 18:7-10 7 De ene keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal uitrukken, verwoesten en ombrengen – 8 maar als dat volk met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde treffen. 9 De andere keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en planten – 10 maar luistert dat volk daarna niet naar mij en doet het wat

- b. Waarop slaat de profetie in Amos 9:11-12¹¹ uiteindelijk?
- c. Wat is de juiste christelijke houding bij de uitleg van de profetische boeken in de Bijbel?

2. Toewijding.

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en hun antwoord opschrijven in hun map:
“In welk aspect moet er verandering komen in de wijze waarop jij de profetische boeken in de Bijbel uitlegt?”

3. Persoonlijke uitwisseling.

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

DE PROFETISCHE BOEKEN

Hebreeën 1:1-2

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen
heeft God in het verleden
tot de voorouders gesproken door de profeten,
maar nu de tijd ten einde loopt
heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon.

Hebreeën 1:1-2 (NBV)

3. Repetitie van de Bijbelboeken.

De 12 kleine profetische boeken:

Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum,
Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi.

slecht is in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede dat ik had beloofd te doen.

¹⁰ Ezechiël 18:20-23 20 Iemand die zondigt zal sterven, maar een zoon hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn vader, en een vader hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn zoon; wie rechtvaardig is wordt als een rechtvaardige behandeld, en een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft.

21 Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonden die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven. 22 De misdaden die hij heeft begaan zullen hem niet worden aangerekend; door zijn rechtvaardige daden zal hij in leven blijven. 23 Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.

¹¹ Amos 9:11-12 11 Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. 12 Dan zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens toebehoorden – spreekt de HEER, die dit alles doen zal.

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Een profetie over de Dienaar van de Heer

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

Jesaja 52:13 – 53:12 couplet per couplet.

De 5 coupletten zijn vers 52:13-15; 53:1-3; 53:4-6; 53:7-9; 53:10-12.

Jesaja 52

13 Ja, mijn Dienaar zal slagen, Hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien.

14 Zoals Hij velen deed huiveren – zo gruwelijk (NBG: misvormd), zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens –, **15** zo zal Hij veel volken opschrikken (NBG: doen opspringen), en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.

Jesaja 53

1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?

Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?

2 Als een loot schoot Hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond.

Onopvallend was zijn uiterlijk, Hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren.

3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.

4 Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen Hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.

5 Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

6 Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op Hem neerkomen.

7 Hij werd mishandeld, maar verzette Zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed Hij zijn mond niet open.

8 Door een onrechtvaardig vonnis werd Hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?

Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd Hij geslagen.

9 Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had Hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.

10 Maar de HEER wilde Hem breken, Hij maakte Hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn

nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.

11 Na het lijden dat Hij moest doorstaan, zag Hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige Dienaar verschaft velen recht, Hij neemt hun wandaden op Zich.

12 Daarom ken Ik Hem een plaats toe onder velen en zal Hij met machtigen delen in de buit, omdat Hij zijn leven prijs gaf aan de dood en Zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.

2. Nadruk.

Jezus werd gekruisigd als straf voor onze zonden (Jesaja 52:13 – 53:12).

De nieuwtestamentische openbaring leert duidelijk dat deze profetie over de Dienaar van de Heer in Jezus Christus in vervulling gegaan is. In Christus werd geen bedrog gevonden (vgl. Jesaja 53:5 met 1 Petrus 2:22¹²). Christus was het schaap dat ter slachting geleid werd (vgl. Jesaja 53:7-8 met Handelingen 8:32-33¹³). Christus gaf zijn leven als losprijs voor velen (vgl. Jesaja 53:10 met Marcus 10:45¹⁴). Christus werd tot zonde gemaakt opdat wij tot gerechtigheid Gods zouden worden in hem (vgl. Jesaja 53:10-11 met 2 Korintiërs 5:21¹⁵). Christus is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging (vgl. Jesaja 53:11-12 met Romeinen 4:25¹⁶). Christus leed, stierf en stond op uit de doden (vgl. Jesaja 53:5 met Marcus 10:32-34¹⁷). De Christus moest lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan (Lucas 24:26¹⁸).

¹² **1 Petrus 2:21-22** Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem 22 die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam.

¹³ **Handelingen 8:32-33** Dit was het schriftgedeelte dat hij las: 'Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. 33 Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer.'

¹⁴ **Marcus 10:45** want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.'

¹⁵ **2 Korintiërs 5:21** God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

¹⁶ **Romeinen 4:25** hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.

¹⁷ **Marcus 10:32-34** Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: 33 'We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. 34 Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.'

¹⁸ **Lucas 24:26** Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?

3. Uitleg voor de kringleider.

[1]. Profetie. Het eerste couplet, **Jesaja 52:13-15**.

Dit couplet introduceert *het thema* van deze profetie. ‘De komende Messias zou alleen door lijden verhoogd worden.’ In dit couplet spreekt de HEER Zelf.

52:13. “Ja, mijn Dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven (Zich verheffen en zeer hoog zijn) in aanzien” (NBG: “Zie, mijn Knecht zal voorspoedig zijn, Hij zal verhoogd (stijgen), ja, ten hoogste verheven zijn”).

Vers 13 beschrijft *zijn verhoging*, d.w.z., zijn opstanding, hemelvaart en troonsbestijging.

52:14. “Zoals hij velen deed huiveren – zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens” (NBG: “Zoals velen zich over U ontzet hebben – zó zeer misvormd niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte.”)

Vers 14 beschrijft *zijn vernedering*, d.w.z., de mishandeling door mensen, die hem bijna onherkenbaar maakte.

52:15. “Zo zal Hij veel volken opschrikken, en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.” (NBG: “Zó zal Hij vele volken doen opspringen, om Hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij.”)

Vers 15 beschrijft *zijn verheerlijking*. Het contrasteert de vernedering van vers 14 met de toekomstige heerlijke verhoging boven allen. Volken en koningen zullen opschrikken in verbijstering en zich over zijn heerlijkheid verwonderen (vgl. Jesaja 49:7¹⁹). Ze zullen dingen zien, horen en begrijpen, die hen nooit eerder verteld werden. Vele mensen zullen zich verbazen over Gods openbaring, wanneer ze deze verbazingwekkende verandering in het lot van Jezus Christus van dood tot opstanding bij zijn eerste komst zien zullen.

Vervulling.

De nieuwtestamentische openbaring spreekt wel over de mishandeling van Jezus²⁰, maar vertelt niet over hoe Jezus Christus eruit zag toen mensen hem mishandelden.

¹⁹ **Jesaja 49:7** Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwed, die dienaar is van vreemde heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, omwille van de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.

²⁰ **Johannes 19:1-3** Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2 De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. 3 Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht.

De nieuwtestamentische openbaring zegt duidelijk dat hij opstond uit de dood, opvaarde naar de hemel en ging zitten als Koning over het universum aan de rechterhand van God. ‘De velen’ die zich over zijn lijden ontzet hebben worden volkomen overtroffen door ‘de velen’ die Hem ná zijn verheerlijking hebben leren kennen – zowel ontelbare mensen uit alle volken als menige koningen.

[2]. Profetie. Het tweede couplet, **Jesaja 53:1-3**.

Dit couplet beschrijft *de vernedering* van de komende Messias. Hij zou met ongeloof, verachting en spot bejegend worden. Hier spreekt de profeet Jesaja als vertegenwoordiger van het ware volk van God.

53:1. “Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?” (NBG: “Wie gelooft, wat wij gehoord hebben en aan wie is de arm van de HERE geopenbaard?”)

Vers 1 zegt dat Hij *op godsdienstig gebied* met ongeloof bejegend zou worden. Dit is een directe openbaring van de HEER. Geen mens zou ooit zo’n plan van verlossing hebben kunnen bedenken. Het was Gods bedoeling dat deze openbaring met geloof aanvaard zou worden, maar toch zou de profeet Jesaja en de Messias later op veel ongeloof stuiten.

53:2. “Als een loot schoot Hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, Hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. (NBG: “Want als een loot schoot Hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; Hij had gestalte noch luister, dat wij Hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij Hem zouden hebben begerd.”)

Vers 2 zegt dat Hij *op sociaal gebied* veracht zou worden. Het beschrijft de inferieure en nederige oorsprong van de Messias. Hij zou geboren worden uit een geslacht, dat vroeger een boom was (het koningshuis van David), maar dat later alleen maar een afgehakte stomp bedekt met aarde zou zijn (de onaanzienlijke huis van Jozef en Maria). Hij zou op fysiek gebied geen schoonheid of aantrekkelijkheid hebben. Niettemin zou Hij opgroeien voor de ogen van de HEER. De HEER zou over Hem waken en ervoor zorgen dat Hij zijn bestemming zou bereiken!

53:3. “Hij werd veracht, door mensen gemeden, Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.” (NBG: “Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.”)

Vers 3 zegt dat Hij *op fysiek gebied* mishandeld zou worden. Hoewel Hij Zichzelf zou identificeren met de verdrukten en zieken in het volk, zou Hijzelf zo erg mishandeld worden dat mensen Hem nauwelijks zouden herkennen. De profeet Jesaja, als vertegenwoordiger van zijn volk, profeteert dat Israël Hem niet zou erkennen of achten.

Vervulling.

De voorvaders van Jezus Christus naar zijn menselijke natuur waren geen grote heiligen – Juda pleegde echtbreuk met Tamar, Salmon huwde met Rachab de hoer, Boaz huwde met Ruth de Moabiet en koning David pleegde echtbreuk met Batseba (Matteüs 1:3,5,6²¹).

Jezus werd opgevoed in Nazaret in het verachte gebied van Galilea (“streek der heidenen”) (Marcus 1:9²²; vgl. Johannes 1:46²³). God openbaarde Zichzelf door Jezus Christus en toch werd Hij in Galilea Lucas 4:29²⁴), in het Overjordaanse gebied (Lucas 8:37a²⁵) en in Judea (Johannes 2:18²⁶; 5:16²⁷; 6:66²⁸; 7:12,20²⁹, enz.) met veel ongeloof bejegend. Zijn eigen vaderstad nam aanstoot aan Hem (Marcus 6:3³⁰). Zijn eigen broers geloofden niet in Hem (Johannes 7:5³¹). Hij leefde in een tijd toen Israël als Gods volk geestelijk droog en dood was (Matteüs 21:43³²) en het huis van David al lang niet meer heerste.

Niemand voelde zich op natuurlijke wijze tot Hem aangetrokken (Jesaja 53:1-3). De leden van de regering

spuwden in zijn gezicht en sloegen met vuisten op zijn gezicht (Matteüs 26:67³³). De soldaten trokken zijn kleren van het lijf, spuwden naar Hem, drukte een doornenkroon op zijn hoofd en sloegen Hem keer op keer met een staf op zijn hoofd (Matteüs 27:27-30³⁴). Hij was waarschijnlijk zo ontsteld dat mensen niet naar zijn misvormd gezicht durfden kijken!

[3]. Profetie. Het derde couplet, *Jesaja 53:4-6*.

Dit couplet beschrijft *het evangelie* van verlossing. De Messias zou lijden en sterven *in de plaats van zijn volk*. Het contrasteert ‘onze zonden’ met ‘zijn lijden’.

53:4. “Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op Zich nam. Wij echter zagen Hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. (NBG: “Nochtans, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaaide, een door God geslagene en verdrukte.”)

Vers 4 zegt dat de Messias *onze ziekten en zonden zou dragen*. De woorden ‘ziekten’ en ‘smartens’ vatten al het menselijk lijden samen, dat een gevolg is van de zondeval.

53:5. “Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.” (NBG: “Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.”)

Vers 5 zegt dat de Messias *voor onze zonden gekruisigd zou worden*. Deze profetie is merkwaardig, omdat kruisiging als een straf voor misdadigers pas 600 jaar na Jesaja door de Romeinen geïntroduceerd werd. Het is om een tweede rede merkwaardig, omdat het zó lang van tevoren uitlegde waarom de Messias zou moeten sterven. Het is een duidelijke voorzegging van de oorzaak en het gevolg van de dood van de Messias. Hij zou gekruisigd worden om de overtredingen en ongerechtigheden van zijn volk, inclusief Jesaja en de oudtestamentische gelovigen! En zijn kruisdood zou voor hen vrede brengen en tot genezing zijn.

53:6. “Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op Hem neerkomen.” (NBG: “Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar

²¹ **Matteüs 1:3,5,6** 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, 4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab. Boaz verwekte Obed bij Ruth. Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uriä.

²² **Marcus 1:9** In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.

²³ **Johannes 1:46** ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus.

²⁴ **Lucas 4:29** Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten.

²⁵ **Lucas 8:37a** En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan.

²⁶ **Johannes 2:18** Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’

²⁷ **Johannes 5:16** Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden.

²⁸ **Johannes 6:66** Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee.

²⁹ **Johannes 7:12,20** 12 Overall werd over hem gesproken: sommigen vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. 20 ‘U bent bezeten!’ riepen de mensen. ‘Wie probeert u dan te doden?’

³⁰ **Marcus 6:3** Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem.

³¹ **Johannes 7:5** Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem.

³² **Matteüs 21:43** Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.

³³ **Matteüs 26:67** Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem

³⁴ **Matteüs 27:27-30** 27 De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. 28 Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, 29 ze vlochten een kroon van doornakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’ 30 en ze spuwden op hem, paktten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd.

de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen - Hem doen treffen”).

Vers 6 zegt dat de Messias *voor onze moedwillige afkeer van God gestraft zou worden*. De zonde van de mens is moedwillige, eigennuttige en halsstarrige onafhankelijkheid van God. Daarom is de zonde van de mens schuldig en strafbaar. Alle mensen hebben hun eigen levensrichting zonder God ontworpen, hun eigen weg gekozen en geweigerd achter de Herder aan de weg van God te bewandelen.

Vervulling.

Jezus Christus bevrijdde vele bezetenen en zieken als vervulling van deze profetie (Matteüs 8:16-17³⁵). Terwijl Jezus Christus het lijden van mensen op Zich nam, beschouwden de mensen zijn lijden alsof Hij door een plaag van God getroffen werd! Zij dachten dat zijn lijden een verdiende straf van God was (Matteüs 26:65-66³⁶). Israël beschouwde ‘het lijden’ als een straf voor zonde, maar evenals de Farizeeën, beschouwden zij het lijden van Jezus Christus als een straf voor zijn eigen zonde (m.n. ‘Godslastering’) en niet als een straf voor hun zonden!

Bij zijn kruisiging hebben de soldaten lange spijkers door de handen en voeten van Jezus in het kruishout geslagen, het kruishout omhoog getild en met een ruk in een gat laten vallen en Hem toen aan die spijkers in de brandende zon als een vervloekte laten hangen (vgl. Galaten 3:13³⁷)! Dit was een extreme wijze om misdadigers te laten lijden. Deze gewelddadige wijze van lijden verbrijzelde uiteindelijk het leven van Jezus en Hij stierf.

De oudtestamentische openbaring profeteerde al dat Jezus Christus moest lijden voor de overtredingen en ongerechtigheden van zijn mensen. ‘Overtreding’ (NBG) is de rebellie in het hart uitgedrukt in de opzettelijke ongehoorzaamheid aan Gods onderricht en geboden. ‘Ongerechtigheid’ (NBG) is de verdraaiing van Gods waarheden tot halve waarheden en leugens. Jezus Christus stierf, niet om ons te verbeteren, maar om voor onze zonden te boeten. Hij stierf niet alleen voor ons, maar *in onze plaats!* Hij droeg letterlijk onze zonden op zijn eigen lichaam aan het kruis (1 Petrus 2:24³⁸). Hij werd tot ‘zonde’ gemaakt, zodat wie in Hem geloofde, tot

³⁵ **Matteüs 8:16-17** 16 Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, 17 opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’

³⁶ **Matteüs 26:65-66** Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. 66 Wat denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf!’

³⁷ **Galaten 3:13** Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’

³⁸ **1 Petrus 2:24** Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

‘gerechtigheid van God’ gemaakt wordt (2 Korintiërs 5:21³⁹). Hij ruilde dus van plaats met ons! Wie in Jezus Christus gelooft, wordt nooit meer veroordeeld (Johannes 5:24⁴⁰), maar wordt uit Gods genade rechtvaardig verklaard en als volkomen rechtvaardig in Gods ogen beschouwd en behandeld (Romeinen 3:24,28⁴¹). Wie gelooft dat Jezus Christus in zijn plaats aan het kruis gestorven is wordt met God verzoend (1 Petrus 3:18⁴²). God maakt vrede met de gelovige (Romeinen 5:9-10,⁴³) en de gelovige maakt vrede met God (Romeinen 5:1⁴⁴) en met andere mensen (Efeziërs 2:14-15⁴⁵). ‘Gods vrede’ brengt Gods volledige verlossing, zegeningen en blijdschap met zich mee. ‘Gods genezing’ brengt Gods verlossing uit allerlei nood, ellende en lijden met zich mee.

De wortel en het wezen van de zonde is ‘onafhankelijkheid van God’ of ‘zelfgenoegzaamheid’, zich doelbewust afkeren van de Herder door buiten Gods doel voor zijn leven te leven, door openlijke rebellie en overtreding van Gods Woord en door meer verborgen verdraaiing van Gods Woord ten einde zichzelf te rechtvaardigen.

De vruchten van de zonde zijn ‘doen wat God verbiedt’ of ‘niet doen wat God gebiedt’. De HEER heeft al deze zonden in ‘ons’ leven op Jezus Christus doen neerkomen! Hij nam onze schuld, onze straf, onze ellende op Zich, zodat wij zijn volkomen rechte relatie tot God (zijn volkomen gerechtigheid en heiligheid) uit genade mogen ontvangen!

[4]. Profetie. Het vierde couplet, [Jesaja 53:7-9](#).

Het beschrijft *de volledige onderwerping* van de Messias (Jezus Christus) aan Gods plan – ‘verlossing door plaatsvervangend lijden’.

³⁹ **2 Korintiërs 5:21** God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

⁴⁰ **Johannes 5:24** Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

⁴¹ **Romeinen 3:24,28** en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. 28 Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven.

⁴² **1 Petrus 3:18** Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.

⁴³ **Romeinen 5:9-10** Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven

⁴⁴ **Romeinen 5:1** Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

⁴⁵ **Efeziërs 2:14-15** Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden (van Joden en niet-Joden) één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens (één Gemeente) te scheppen. Zo bracht hij vrede.

53:7. “Hij werd mishandeld, maar verzette Zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed Hij zijn mond niet open.” (NBG: “Hij werd mishandeld, maar Hij liet Zich verdrukken (vernederen) en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open.”).

Vers 7 beschrijft *hoe de Messias (Jezus Christus) zou lijden*. Hij zou als een schaap ter slachting geleid worden, zonder zijn mond te openen. Hij zou lijden zonder Zich te verzetten. Hij zou Zich vrijwillig aan zijn lijden onderwerpen! Hoewel Hij mishandeld zou worden, zou Hij Zich vrijwillig laten verdrukken, omdat Hij door zijn lijden Gods plan van verlossing tot vervulling zou brengen.

53:8. “Door een onrechtvaardig vonnis werd Hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd Hij geslagen” (NBG: “Hij is uit verdrukking/benauwenis en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat Hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.”)

Vers 8 beschrijft *hoe de Messias zou sterven*. Hij zou niet op een vreedzame wijze sterven, maar als een misdadiger, gevonnist door het onrechtvaardige wereldse gerecht (De Joodse Sanhedrin met Annas en Kajafas en de Romeinse stadhouder, Pilatus). Daarna zou Hij weggenomen worden om gekruisigd te worden.

De tweede zinsnede “Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad” (NBG: “wie onder zijn tijdgenoten bedacht”) kan beter vertaald worden met “Wie kon zijn verblijfplaats uitvorsen (ontdekken)?”

De profeet Jesaja klaagt dat het volk Israël haar Messias verworpen, ter dood veroordeeld en gedood heeft en dat de Messias naar een plaats verwijderd werd die niemand wist. In de tijd van het Oude Testament tot aan de tijd dat de leerlingen over de dood van Jezus treurden, was er maar weinig kennis over het leven ná de dood. In het Oude Testament werden mensen wel opgewekt uit de dood (om daarna weer te sterven), maar nog nooit was iemand opgestaan uit de dood (om nooit meer te sterven)!

53:9. “Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had Hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.” (NBG: “En men stelde zijn graf bij de goddelozen, (maar) bij de rijke was Hij in zijn dood, omdat Hij geen onrecht gedaan

heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest) (vgl. 1 Petrus 2:22-23⁴⁶).

Vers 9 beschrijft *hoe de Messias begraven zou worden*. De onrechtvaardige overheden hadden gepland om de Messias een oneervolle begrafenis te geven, bij de goddelozen (vgl. Jesaja 14:18-20⁴⁷; Jeremia 8:1-2⁴⁸; 36:30⁴⁹). Maar God zette hun plannen opzij en gaf Hem het graf van een rijk man, uitgehouwen uit rots (vgl. Jesaja 22:16⁵⁰). Dat zou gebeuren omdat Hij volkomen onschuldig was.

Vervulling.

Tijdens zijn leven werd Jezus Christus uitgescholden voor een misleider, duivelsbezetene en volkomen gek (Johannes 7:12,20⁵¹; 8:48⁵²; 10:19-20⁵³). Toch schold Hij niet terug. Gedurende zijn verhoor leed Hij onder valse beschuldigingen en mishandelingen. Maar Hij heeft zijn aanklagers en vervolgers nooit met wraak bedreigd (vgl. 1 Petrus 2:22-23⁵⁴)! In zachtmoedigheid onderwierp Hij Zich aan de mishandelingen waardoor Hij misvormd werd. Hij gaf Zich over aan de vernedering om in het openbaar naakt gekruisigd, bespot en verworpen te worden. Niet eenmaal trachtte Hij Zichzelf te verdedigen!

⁴⁶ 1 Petrus 2:22-23 die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23 Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.

⁴⁷ Jesaja 14:18-20 Andere koningen worden eervol begraven, ieder in een eigen praalgraf. 19 Maar jij bent, ver van je graf, weggegooid als een afgekeurde twijg; je ligt bedolven onder de lijken van hen die door het zwaard zijn gedood, die afgedaald zijn in de put en door stenen zijn bedekt; je bent verschopt als een kadaver. 20 Jij wordt niet bij vorsten te ruste gelegd, want jij hebt je land verwoest en je volk vermoord. Het nageslacht van een schurk als jij zal voorgoed getekend zijn.

⁴⁸ Jeremia 8:1 1 In die tijd – spreekt de HEER – zal men de beenderen van de koningen van Juda, van de raadsheren, de priesters, de profeten en de inwoners van Jeruzalem uit hun graven halen 2 en ze uitspreiden voor de zon, de maan en het sterrenleger aan de hemel. Die vereerden ze met zo veel overgave en die volgden ze, die vroegen ze om raad en daarvoor knielden ze. De beenderen zullen niet worden verzameld en begraven, maar als mest op de akkers blijven liggen.

⁴⁹ Jeremia 36:30 Daarom – dit zegt de HEER over koning Jojakim van Juda: Er zal geen nakomeling van hem op de troon van David zitten. Zijn lijk zal naar buiten worden gegooid, en overdag zijn blootgesteld aan de hitte en 's nachts aan de kou.

⁵⁰ Jesaja 22:16 Wat komt u hier doen? Welke voorouders hebt u hier, dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouden?” (Sebna had namelijk hoog in de rotsen een laatste rustplaats voor zichzelf uitgehouden.)

⁵¹ Johannes 7:12,20 12 Overal werd over hem gesproken: sommigen vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. 20 ‘U bent bezeten!’ riepen de mensen. ‘Wie probeert u dan te doden?’

⁵² Johannes 8:48 De Joden riepen: ‘Zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent, en dat u bezeten bent?’

⁵³ Johannes 10:19-20 19 Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij zei. 20 Veel mensen zeiden: ‘Hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem?’

⁵⁴ 1 Petrus 2:22-23 22 die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23 Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.

Ná zijn angstig lijden in Getsemane, de mishandeling door mensen en de veroordeling door onrechtvaardige rechters, werd Jezus Christus samen met twee andere misdadigers gekruisigd, zodat iedereen zou denken dat ook Jezus een misdadiger was. Hij stierf echt, want Hij werd uit het land der levenden afgesneden.

Omdat Jezus Christus als een misdadiger veroordeeld werd, waren de overheden waarschijnlijk van plan Hem een oneervolle begrafenis te geven. In die tijd zou dat een vreselijk vernederende gebeurtenis geweest zijn. Maar God zette hun plannen opzij en zorgde dat Jezus begraven werd in het graf van de rijke, Jozef van Arimathea (Matteüs 27:57-60⁵⁵). Dat was een geweldige eer! Zijn eervolle begrafenis was het eerste teken dat de HEER zijn Dienaar, Jezus Christus, als onberispelijk beschouwde! Hij had geen onrecht gedaan, geen geweld gepleegd en geen leugen gesproken.

Hoewel Jezus Christus in Zichzelf onberispelijk en onschuldig was, heeft Hij Zichzelf vrijwillig onderworpen aan zijn plaatsvervangend lijden voor ons (vgl. Johannes 10:17-18⁵⁶)!

[5]. Profetie. Het vijfde couplet, Jesaja 53:10-12. Het beschrijft *Gods beloning* voor de Messias en zijn uiteindelijke heerlijkheid.

53:10. “Maar de HEER wilde Hem breken, Hij maakte Hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht (Hebreeuws: zera = zaad) te zien en lang te leven (leven in lengte van dagen). En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.” (NBG: “Maar het behaagde de HERE Hem te verbrijzelen Hij maakte Hem ziek. Wanneer Hij Zichzelf als een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nakomelingen⁵⁷ zien en een lang leven hebben -leven in lengte van dagen- en het voornemen of welbehagen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.”)

Vers 10 beschrijft *het volbrachte verlossingswerk van de Messias*. Zijn dood en opstanding waren een deel van Gods eeuwige plan.

Dit is het keerpunt van de profetie.

⁵⁵ **Matteüs 27:57-60** 57 Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden. 58 Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. 59 Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen 60 en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok.

⁵⁶ **Johannes 10:17-18** 17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’

⁵⁷ **Hebreeuws:** zera (= zaad).

De vraag was waarom de Messias moest sterven als Hij toch onschuldig was? Het antwoord was dat Gods buitengewone verlossingsplan daarmee in vervulling zou gaan! Het lijden van de Messias was in Gods eeuwige plan inbegrepen (1 Petrus 1:20⁵⁸). Jezus Christus *moest* sterven (Lucas 24:26⁵⁹; Matteüs 26:54⁶⁰), omdat dat de enige weg was om verzoening te maken voor zonden en omdat de Schrift openbaring hierover in vervulling moest gaan!

De dood van Jezus was enerzijds de onrechtvaardige veroordeling door de rechters van deze wereld, maar anderzijds de volkomen rechtvaardige veroordeling door de Rechter, God, om de zonden van de wereld! Hoewel de oudtestamentische offers beelden waren van plaatsvervangende zondeoffers en schuldoffers, was het persoonlijke en vrijwillige zoenoffer van de Messias ondenkbaar!

53:11. “Na het lijden dat Hij moest doorstaan, zag Hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige Dienaar verschaft velen recht, Hij neemt hun wandaden op Zich.” (NBG: “Om zijn moeiteloos lijden zal Hij het zien tot verzadiging toe -Om het lijden zijner ziel zal Hij zien en verzadigd worden-; door zijn kennis zal mijn Knecht, de Rechtvaardige, vele rechtvaardig maken, en/want hun ongerechtigheden zal Hij dragen.”)

Vers 11 beschrijft *het voortgaande werk van verlossing door de Messias*. Weer spreekt de HEER Zelf. Het lijden van de Messias zou niet alleen zijn lichaam raken (Hij zou verbrijzeld en ziek worden), maar zijn hele wezen (ziel). De Messias zou de vrucht van zijn lijden en het verlossingswerk zien en dat zou Hem verzadigen en verkwikken. Door zijn kennis van God en Gods openbaring (heilsplan) (vgl. Jesaja 11:2⁶¹; 50:4⁶², zijn profetische ambt) zou de Messias vele mensen rechtvaardig maken. De Messias zou de Dienaar van de HEER (NBG: de Knecht des HEREN) zijn en zijn welbehagen uitvoeren. Hoewel de onrechtvaardige rechters van de wereld Hem veroordeeld hebben als een ‘onrechtvaardige’, noemt de HEER Hem uitdrukkelijk ‘de rechtvaardige’ (Jesaja 11:4-5⁶³)! De rechtvaardig-

⁵⁸ **1 Petrus 1:20** Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.

⁵⁹ **Lucas 24:26** Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?

⁶⁰ **Matteüs 26:54** Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?

⁶¹ **Jesaja 11:2** De geest (NBG: Geest) van de HEER zal op hem rusten: een geest (NBG: Geest) van wijsheid en inzicht, een geest (NBG: Geest) van kracht en verstandig beleid, een geest (NBG: Geest) van kennis en eerbied voor de HEER.

⁶² **Jesaja 50:4** God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.

⁶³ **Jesaja 11:4-5** Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schulden. 5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.

heid van de Messias zou de grondslag zijn waarom alleen Hij 'velen', d.w.z., de grote massa mensen (vgl. Daniël 11:33⁶⁴; 12:3⁶⁵; Romeinen 5:19 HSV⁶⁶), rechtvaardig zou maken! Want alleen Hij zou de ongerechtigheden van deze 'velen' dragen! Buiten Jezus Christus om is er geen verlossing en geen weg tot God (Johannes 14:6⁶⁷; Handelingen 4:12⁶⁸).

53:12. "Daarom ken ik Hem een plaats toe onder velen en zal Hij met machtigen delen in de buit, omdat Hij zijn leven prijs gaf aan de dood en Zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op." (NBG: "Daarom zal Ik Hem een deel geven onder velen en met machtigen zal Hij de buit verdelen omdat Hij zijn leven (ziel) heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl Hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.")

(De eerste deel van de Hebreeuwse tekst zegt: "Ik zal Hem deel geven aan de velen en de talrijken zal Hij als buit ten deel ontvangen, omdat Hij zijn leven prijs gaf aan de dood en Zich met overtreders liet tellen.")

Vers 12 beschrijft *de erfenis van de Messias die bestaat uit vele verlost*.

De tekst bedoelt niet dat de Messias alleen een deel van 'de velen' als erfdeel ontvangt, maar juist dat hij 'de velen' als geheel als erfdeel ontvangt (vgl. Romeinen 5:19, NBG⁶⁹)! Omdat de Messias de ongerechtigheid van 'de velen' zou dragen en hun aldus rechtvaardig zou maken (vers 11), zou de HEER Hem 'de velen' als buit ten eigendom geven!

Zijn plaatsvervangend lijden zou de reden zijn van zijn verhoging! Hij zou zijn leven uitgieten, Hij zou onder de misdadigers gerekend worden en Hij zou zelfs bidden voor degenen die Hem ter dood zouden brengen.

⁶⁴ Daniël 11:33 De verlichten onder het volk brengen velen tot inzicht, maar een tijd lang worden zij te vuur en te zwaard bestreden, gevangengezet en beroofd.

⁶⁵ Daniël 12:3 De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd.

⁶⁶ Romeinen 5:19 (HSV) Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

⁶⁷ Johannes 14:6 Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'

⁶⁸ Handelingen 4:12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

⁶⁹ Romeinen 5:19 (NBG) Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.

Vervulling.

Door zijn dood en opstanding begon Jezus Christus geestelijke nakomelingen te vermenigvuldigen (Johannes 12:24,32⁷⁰).

Hoewel Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur voor eeuwig leeft en nooit sterft ("Ik ben de levende voor eeuwig", Openbaring 1:18⁷¹), is Hij naar zijn menselijke natuur voor allen gestorven en opgestaan. Naar zijn menselijke natuur leeft Hij nu ook voor eeuwig.

Door Jezus Christus vervult God zijn eeuwige plan met de schepping en met de herschepping (Efeziërs 1:9-10⁷²). Omdat alleen Jezus Christus 'de rechtvaardige' is, die de hele wet (de rechtvaardige eis) van God volbracht heeft (vgl. Matteüs 5:17⁷³; Romeinen 10:4⁷⁴), kan alleen Hij de 'zeer velen', die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen hebben, rechtvaardigen (Romeinen 5:17-19⁷⁵)!

De Messias, Jezus Christus, werd onder de misdadigers gerekend (Lucas 22:37⁷⁶) en goot vrijwillig zijn leven uit (Johannes 10:11,18⁷⁷). Hij is de Grote Aartsvader geworden, die in werkelijkheid alle beloften van God erft (vgl. 2 Korintiërs 1:20⁷⁸)! Hij is de sterke Koning geworden, die 'de velen' of 'de talrijken', die hij gerechtvaardigd heeft, als zijn onderdanen in zijn Koninkrijk heeft (vgl. Openbaring

⁷⁰ Johannes 12:24,32 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

³² Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.'

⁷¹ Openbaring 1:18 Ik ben degene die leeft (ik ben de levende); ik was dood, maar ik leef (ik ben de levende), nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.

⁷² Efeziërs 1:9-10 dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

⁷³ Matteüs 5:17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

⁷⁴ Romeinen 10:4 De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.

⁷⁵ Romeinen 5:17-19 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. 18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen (zeer velen –NBG) zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen (zeer velen –NBG) rechtvaardigen worden.

⁷⁶ Lucas 22:37 Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen, namelijk: "Hij werd gerekend tot de wettelosen." Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is.'

⁷⁷ Johannes 10:11,18 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.'

⁷⁸ 2 Korintiërs 1:20 In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.

1:5-6⁷⁹). Alle mensen, die Hij rechtvaardigt behoren Hem toe. Hij is de Grote Middelaar en Hoge Priester geworden Die niet alleen bad voor degenen die Hem ter dood brachten (Lucas 22:34⁸⁰), maar ook voor ons (zijn kinderen, zijn onderdanen) bidt (Hebreeën 7:25⁸¹).

VI. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.

⁷⁹ **Openbaring 1:5-6** en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

⁸⁰ **Lucas 22:34** Maar Jezus zei: 'Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloofend hebt dat je mij kent.'

⁸¹ **Hebreeën 7:25** Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.