

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

De kringleden helpen begrijpen:

1. dat christenen op een ander manier leiding geven dan wereldse leiders.
2. dat zij moeten zorgen dat de leiders van hun christelijke gemeenschap (gemeente) aan de voorwaarden van Gods Woord voldoen.

I. AANBIDDING (14 min.)**1. Gebed.**

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden van Gods tegenwoordigheid en te luisteren naar zijn stem.

2. Meditatie.

Aanbidding is je onderwerpen aan Gods leiding (leiderschap).

Thema: Volgen van Gods leiding.

Lees onderstaande Bijbelgedeelten. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.

a. Gods beloften m.b.t. leiding.

Efeziërs 1:9-12.

...dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één Hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 11 In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld 12 om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.

God in Christus werkt in alles naar de raad van zijn wil.

Psalm 32:8-9.

8 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je *moet* gaan.

Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

9 Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.'

God leidt ons op de weg die wij gaan moeten.

Jesaja 30:21.

21...met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: 'Dit is de weg die je *moet* volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.'

God leidt bij elke beslissing. Onze verantwoordelijkheid is dat te geloven, naar Hem te luisteren en zijn leiding te volgen.

b. Gods leiding in je leven.

Deel met elkaar voorbeelden van Gods leiding in je leven (in het verleden of nog nodig voor de toekomst).

De leider begint.

3. Aanbidding.

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden en Hem danken voor zijn leiding of zich toewijden aan zijn leiding.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Leiders.

Lees voor of leg in eigen woorden uit.

1. Leiderschap is dienen.

Jezus zegt dat wereldse leiderschap gekenmerkt kan worden door autoritair optreden en heersen over mensen. Over het algemeen eisen wereldse leiders gehoorzaamheid. Jezus leert echter dat de leiders in Gods Koninkrijk gekenmerkt moeten worden door dienen!

2. Leiderschap heeft grenzen.

God stelt duidelijke voorwaarden voor wie de leiders (oudsten / ouderlingen) van de christelijke gemeente mogen worden.

God geeft ook een duidelijke taakomschrijving voor de leiders en deze taakomschrijving heeft duidelijke grenzen.

De leiders van de gemeente hebben alleen bevoegdheid en gezag op de terreinen die door God afgebakend zijn. Alle gezag heeft haar oorsprong bij God en God delegeert gezag (Romeinen 13:1-2 HSV en NIV¹). Maar alle gezag is beperkt (Handelingen 4:19-20²; 5:29³; vgl. 3 Johannes 9-10⁴). De oudsten/ouderlingen van de gemeente hebben

¹ **Romeinen 13:1-2** (HSV) Ieder mens moet zich onderwerpen aan de machten (NIV: governing authorities) die over hem gesteld zijn, want er is geen macht (NIV: authority) dan van God, en de machten (NIV: authorities) die er zijn, zijn door God ingesteld. 2 zodat hij die zich verzet tegen de macht (NIV: authority), tegen de instelling van God ingaat, en wie daar tegenin gaan, zullen over zich een oordeel halen.

² **Handelingen 4:19-20** 19 Maar Petrus en Johannes zeiden: 'Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf! 20 We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.

³ **Handelingen 5:29** Petrus en de andere apostelen antwoordden: 'Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.

⁴ **3 Johannes 1:9-10** 9 Ik heb hierover al aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons aan. 10 Als ik kom, zal ik zijn gedrag ter sprake brengen. Die man verspreidt laster over ons, en daar laat hij het niet bij: hij weigert de broeders te ontvangen, en houdt degenen tegen die dat wel willen en verjaagt hen uit de gemeente.

alleen gezag op die gebieden van de taken, die God hen in de Bijbel toegewezen heeft.

De leden van de gemeente behoren gehoorzaam te zijn aan de oudsten op al deze terreinen (1 Tessalonicenzen 5:11-12⁵; Hebreëen 13:17⁶; 1 Petrus 5:5 HSV⁷).

Maar alle oudsten hebben een beperkt gezag, omdat het gezag om mensen te behouden, te veranderen, te gebruiken en te zegenen alleen aan Jezus Christus toebehoort! Evenzo, berust het gezag om mensen te leiden door het Woord en de Geest, geestesgaven te geven, specifieke taken toe te wijzen en te roepen voor speciale bedieningen uiteindelijk ook bij Jezus Christus en NIET bij de oudsten van de gemeente (1 Korintiërs 3:5⁸; 12:11⁹; Handelingen 13:2-4¹⁰; 26:16-18¹¹).

3. Leiderschap is invloed uitoefenen.

In 1 Petrus 5:5 (HSV) staat, “Evenzo, jongeren, schik je onder de ouderen (of: oudsten/ouderlingen), en schik u allen onder elkaar; wees met ootmoed bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade.”

Het woord ‘evenzo’ zegt het volgende over de verhoudingen m.b.t. leiders en volgelingen in de christelijke gemeenschap (gemeente). De eerste prioriteit van de ouderen (in leeftijd) of oudsten/ouderlingen (in het ambt) is om een goede invloed uit te oefenen op de

jongeren en hun tweede prioriteit is zich te onderwerpen aan de goede invloed van de jongeren.

‘Evenzo’ zegt ook dat de eerste prioriteit van de jongeren is om zich te onderwerpen aan de goede invloed van de ouderen (in leeftijd) of oudsten/ouderlingen (in het ambt) en hun tweede prioriteit is om goede invloed uit te oefenen op de ouderen of oudsten/ouderlingen.

Hoewel de eerste prioriteit voor jongeren in de gemeente is zich in het algemeen te onderwerpen aan de goede invloed van de ouderen in de gemeente, hebben jonge mannen die het ambt van ‘oudste/ouderling’ bekleden de verantwoordelijkheid en het gezag om alle ouderen in de gemeente te onderrichten, te vermanen, te verbeteren en, indien nodig, te bestraffen (1 Timoteüs 1:3-5¹²; 4:11-13¹³; 2 Timoteüs 2:22-26¹⁴; 3:16 – 4:4¹⁵).

Niettemin moeten alle oudsten hun taak uitvoeren met respect voor iedereen (1 Timoteüs 3:2¹⁶; 5:1-2¹⁷; Titus 1:7¹⁸).

¹² **1 Timoteüs 1:3-5** ³ Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen ⁴ en zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. ⁵ Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.

¹³ **1 Timoteüs 4:11-13** ¹¹ Draag dit alles over in je onderricht. ¹² Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. ¹³ In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht.

¹⁴ **2 Timoteüs 2:22-26** ²² Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen. ²³ Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie leiden. ²⁴ Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, ²⁵ en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen ²⁶ en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen.

¹⁵ **2 Timoteüs 3:16-4:4** ¹⁶ Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzzaam leven, ¹⁷ zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. ¹ Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: ² Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. ³ Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. ⁴ Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.

¹⁶ **1 Timoteüs 3:2** Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn.

¹⁷ **1 Timoteüs 5:1-2** ¹ Ga niet tekeer tegen een oude man. Als je hem vermaant, beschouw hem dan als een vader, zoals je jonge mannen als broers moet zien, ² oude vrouwen als moeders en jonge vrouwen als zusters – en dit in alle zuiverheid.

¹⁸ **Titus 1:7** ¹ Ga niet tekeer tegen een oude man. Als je hem vermaant, beschouw hem dan als een vader, zoals je jonge mannen als broers moet

⁵ **1 Tessalonicenzen 5:11-12** ¹¹ Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

¹² Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen.

⁶ **Hebreëen 13:17** Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen.

⁷ **1 Petrus 5:5** (HSV) Evenzo, jongeren, schik je onder de ouderen (alternatieve vertaling: oudsten/ouderlingen); en schik u allen onder elkaar; wees met ootmoed bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

⁸ **1 Korintiërs 3:5** Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken.

⁹ **1 Korintiërs 12:11** Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

¹⁰ **Handelingen 13:2-4** ² Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’ ³ Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.

⁴ Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en van daar per schip naar Cyprus,

¹¹ **Handelingen 26:16-18** ¹⁶ Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. ¹⁷ Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie ik je uitzend ¹⁸ om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.”

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

Thema: Leiders (oudsten/ouderlingen)

- Dag 1 Johannes 10:11-16.
Christus is de Herder van zijn kudde (de Gemeente).
- Dag 2 Efeziërs 1:17-23.
Christus is het Hoofd van zijn Lichaam (de Gemeente).
- Dag 3 Exodus 18:17-23.
Oudtestamentische vereisten voor een leider.
- Dag 4^{BS} 1 Timoteüs 3:1-7.
Nieuwtestamentische vereisten voor een leider (zie ook vers 14-15).
- Dag 5 Titus 1:5-9.
Nieuwtestamentische vereisten voor een leider.
- Dag 6 1 Petrus 5:1-7.
De taken en houding van een leider.
- Dag 7 Matteüs 20:20-28.
Een leider is niet een heerser met positie, maar een dienaar.
- Dag 8 Titus 2:1-8.
Een leider verkondigt de praktijk die overeenkomt met de gezonde leer.
- Dag 9 Handelingen 20:17-31.
Het voorbeeld van Paulus als dienende leider.
- Dag 10 3 Johannes 1:5-11.
Het voorbeeld van goede en slechte leiders in de gemeente.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra gespreksstof dienen.

1. Bespreking studie

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de onderstaande vragen:

Thema: Leiders (oudsten / ouderlingen).

- Op welke praktische wijze leidt Jezus de christelijke Gemeente (Kerk)?
- Wat maakt de apostelen van Jezus Christus volkomen uniek?
- Hoe moeten we de woorden 'oudsten/ouderlingen', 'herders' en 'opzieners' beschouwen?
- Wat zijn de Bijbelse vereisten voor de aanstellen van oudsten/ouderlingen?
- Wat zijn de Bijbelse taken (verantwoordelijkheden) van de oudsten/ouderlingen?
- Wat is het gezag van de oudsten/ouderlingen?
- Aan wie zijn de oudsten/ouderlingen verantwoording verschuldigd?

2. Toewijding

Onderzoek jezelf of overweeg de volgende vraag en schrijf je antwoord op in je map.

“Als je een oudste/ouderling of een leider bent van een christelijke organisatie of van een taak in de gemeente: wat voor een leider zou jij dan willen zijn?”

Neem je voor om in de toekomst te leiden zoals het bij een christen past.

3. Persoonlijke uitwisseling

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

zien, 2 oude vrouwen als moeders en jonge vrouwen als zusters – en dit in alle zuiverheid.

V. MEMORISATIE (5 min.)

1. Overhoring.

Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

Verduidelijk het memorisatievers.

LEIDERS

1 Petrus 5:2

Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding.

1 Petrus 5:2 (NBV)

3. Repetitie van de Bijbelboeken.

Alle 39 boeken van het Oude Testament

5 wetboeken:

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium.

12 geschiedenisboeken (vroegere profeten):

Jozua, Rechters, Ruth, 1+2 Samuël, 1+2 Koningen, 1+2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther.

5 poëtische boeken:

Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied.

5 grote profetische boeken:

Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël.

12 kleine profetische boeken:

Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi.

Alle 27 boeken van het Nieuwe Testament

4 Evangelien:

Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes.

1 geschiedenisboek:

Handelingen.

13 brieven van Paulus:

Romeinen, 1+2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1+2 Tessalonicenzen, 1+2 Timoteüs, Titus, Filemon.

8 algemene brieven:

Hebreeën, Jakobus, 1+2 Petrus, 1+2+3 Johannes, Judas.

1 apokalyps:

Openbaring.

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Thema: Oudsten/Ouderlingen

1. Bijbelstudie.

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:

1 Timoteüs 3:1-7,14-15.

1 Het is een waar woord: als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. 2 Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. 3 Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. 4 Hij moet zijn huisgezin goed leiden (HSV: besturen) en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. 5 Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin (HSV: niet weet te besturen), hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?

6 Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel. 7 Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt.

14 Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles 15 voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich *moet* gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk (HSV: de gemeente) van de levende God, fundament en pijler van de waarheid.

2. Nadruk.

Wat Christus ons leert over de leiders van de christelijke gemeente, leert hij ons ook over de leiders van christelijke organisaties en de leiders van christelijke huisgezinnen.

3. Uitleg voor de kringleider.

Zie de studie.

VII. GEBED (8 min.)

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer uit.