

**A. ZEKERHEID VAN VERLOSSING**

**Zekerheid van verlossing  
 1 Johannes 5:11-13.**

En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods. Opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

**1. Een getuigenis over het eeuwige leven.**

Wat is een 'getuigenis'? Een getuigenis is een verslag van wat iemand gezien, gehoord of ervaren heeft. Een getuigenis maakt bekend wat mensen voorheen niet wisten. Getuigenissen worden in het openbaar gegeven, zodat iedereen de waarheid kan horen. 1 Johannes 5:11-12 is het getuigenis van God zelf (vers 10). God wil dat iedereen de waarheid hoort. De apostel tekent dit getuigenis op (vers 13), zodat alle komende generaties ook deze waarheid kunnen horen. In zijn getuigenis zegt God dat hij het eeuwige leven aan mensen geeft. Dit eeuwige leven is in Jezus Christus, d.w.z., aan hem verbonden. Verder zegt God dat iedereen die Jezus Christus heeft, ook dit eeuwige leven heeft. Maar dat iedereen die Jezus Christus niet heeft, ook dit eeuwige leven niet heeft.

**2. De betekenis van het eeuwige leven.**

Wat is het eeuwige leven? Het eeuwige leven is een nieuw soort leven. Het is een wonderlijk leven, een zinvol leven, een uitdagend leven, een spannend leven en een bevredigend leven! Het is een leven dat nimmer eindigt! Bovenal is het *een relatie* met de levende God door Jezus Christus. Het is een persoonlijke en intieme kennis van de enige ware God en Jezus Christus (Johannes 17:3). Dus het eeuwige leven houdt in dat je God in Christus voor eeuwig persoonlijk mag kennen en met hem een vertrouwelijke relatie mag hebben.

**3. Hoe verkrijgt je het eeuwige leven?**

Het eeuwige leven is een genadige gave van God! God geeft het eeuwige leven aan mensen door één enkel persoon in de geschiedenis, namelijk, Jezus Christus. Het is onlosmakelijk met Jezus Christus verbonden. Het eeuwige leven kan niet verdiend worden. Het kan alleen ontvangen worden als een vrije gave. Wanneer je Jezus Christus in je hart en leven aanneemt, ontvang je ook het eeuwige leven! Wanneer iemand Jezus Christus niet aanneemt, ontvangt hij het eeuwige leven niet.

**4. Zekerheid van eeuwig leven.**

Johannes schreef Gods getuigenis op, opdat iedereen die Jezus Christus aanneemt mag *'weten'* dat hij het eeuwige leven heeft (vers 13). Zekerheid van verlossing wordt niet gegrond op iemands 'gevoelens', maar op zijn 'kennis' over wat God beloofd heeft! Wanneer je Jezus Christus in je hart en leven als je Verlosser en Heer hebt aangenomen, dan mag je altijd zeker weten dat je het eeuwige leven hebt. Je bent er zeker van omdat God het beloofd heeft en omdat je gedaan hebt wat God zei, namelijk, het aannemen van Jezus Christus.

**B. ZEKERHEID VAN GEBEDSVERHORING.**

**Zekerheid van gebedsverhoring  
 Johannes 16:24**

Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

**1. De betekenis van namen in de Bijbel.**

Gedurende de oudtestamentische periode hebben gelovigen God direct bij zijn naam aangeroepen: 'HERE' of 'God'. (Psalm 5:1-2). In de Bijbel hebben namen betekenis. Gods namen zijn *uitdrukkingen van Gods wezen en karakter!* God is precies wat zijn naam uitdrukt. Het feit dat God namen heeft, betekent dat God zichzelf kent en ook dat God zichzelf bekend maakt aan mensen. God wil dat mensen hem kennen zoals hij is en dat mensen door middel van gebed met hem omgaan.

De naam 'God' (Hebreeuws: Elohim) betekent 'de machtige, die respect en vrees afdwingt' (Jesaja 40:18; 46:9-11). De naam 'HERE' (Hebreeuws: JahWeh) betekent: "Ik ben die Ik ben" of "Ik zal zijn die Ik ben". Dit is Gods verbondsnaam, waarin God zegt dat hij getrouw zal blijven aan het verbond dat hij met zijn mensen gesloten heeft (Exodus 3:14-15; 34:6-7).

Jezus Christus is de zichtbare openbaring van de onzichtbare God (Jesaja 9:5; Kolossenzen 1:15; 2:9). Ook zijn namen hebben betekenis. De naam 'Jezus' betekent: 'Verlosser' (Matteüs 1:21). De naam 'Messias' (in het Hebreeuws) of 'Christus' (in het Grieks) betekent: 'Gezalfd'. Hij is met de heilige Geest gezalfd om onze grootste en laatste Profeet, onze hoogste Priester en onze eeuwige Koning te zijn. Als Profeet openbaart hij God en Gods woorden aan ons. Als Priester betaalt hij de straf voor onze zonden. Ook bidt hij voor ons. Als Koning regeert hij over ons leven. Ook beschermt hij ons van het kwaad.

**2. Bidden in de naam van Jezus Christus.**

Christenen bidden in de naam van Jezus Christus, omdat hij de Middelaar tussen God en mensen is. Bidden in de naam van Jezus Christus heeft drie belangrijke betekenissen.

a. Christenen bidden in de naam van Jezus Christus, omdat hij door zijn verzoenende dood en overwinnende opstanding *de volmaakte gerechtigheid in de ogen van God voor gelovigen verworven heeft* (2 Korintiërs 5:21). Wanneer God naar een gelovige in Jezus Christus kijkt, ziet hij alleen de gerechtigheid van Jezus Christus! God luistert naar de gebeden van christenen die gerechtvaardigd zijn in Jezus Christus (1 Petrus 3:12).

b. Christenen bidden in de naam van Jezus Christus, omdat hij *het karakter, de woorden en de daden van God aan gelovigen geopenbaard heeft*. Christenen kunnen God persoonlijk en vertrouwelijk kennen, omdat zij Christus kennen. Wie Jezus Christus gezien heeft, heeft de onzichtbare God gezien (Johannes 14:9-10). Wie Jezus Christus kent, kent God (Johannes 8:19). Wie in Jezus Christus gelooft, gelooft in God (Johannes 12:44). Wie Jezus Christus aanneemt, neemt God aan (Johannes 13:20). God luistert naar de gebeden van christenen die in de naam van Jezus Christus bidden.

c. Christenen bidden in de naam van Jezus Christus, omdat hij *de wil en de weg van God aan gelovigen geopenbaard heeft*. God luistert naar de gebeden van christenen die bidden in overeenstemming met Gods geopenbaarde wil in Jezus Christus (1 Johannes 5:14).

Dus, door Jezus Christus hebben christenen direct toegang tot God in de hemel (Efeziërs 2:18) en christenen mogen God te allen tijde met volkomen vrijmoedigheid en vertrouwen naderen (Efeziërs 3:12; Hebreeën 4:14-16).

**C. ZEKERHEID VAN OVERWINNING.**

**Zekerheid van overwinning  
 1 Korintiërs 10:13**

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

**1. De oorzaak en de aard van verzoeken.**

a. De woorden 'verzoeking' en 'beproeving' in het Nieuwe Testament zijn vertalingen van precies hetzelfde woord in het Grieks ('peirasmos'). Een 'beproeving' (test) is iets wat God doelbewust ontwerpt om je sterker en wijzer te maken en je op te bouwen in de overwinning (Jakobus 1:2-4,12). Maar een 'verzoeking' is iets wat de boze ontwerpt om je tot zonde te verleiden en je onder uit te halen in de nederlaag. De bronnen van zonde zijn de zondige natuur in ons (Jakobus 1:13-15), de zondige wereld rondom ons (1 Johannes 2:15-17) en de duivel (Lucas 4:1-13).

b. Mensen worden allemaal door dezelfde soort verzoeken verzocht. Ook Jezus werd door dezelfde verzoeken verzocht (Hebreeën 2:15). Ieder mens kan een verzoeking herkennen, omdat het overal in de wereld en door heel de wereldgeschiedenis heen voorkomt.

**2. God is ook getrouw wanneer je verzocht wordt.**

a. God is groter dan al onze verzoeken. Hij zal nooit toelaten dat een verzoeking groter is dan ons vermogen om de verzoeking te weerstaan! God is ook getrouw en rechtvaardig. Bij elke verzoeking geeft hij een uitweg of ontsnappingsroute!

b. Wanneer wij bidden, "En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze" (Matteüs 6:13), dan betekent dat niet dat God ons in verzoeken leidt! God leidt niemand in verzoeking (Jakobus 1:13). Dit gebed betekent dat we God vragen om op soevereine wijze op te treden en tussenbeide te komen en niet toe te laten dat wij doen wat wij van nature geneigd zijn te doen, namelijk, toegeven aan de verzoeking. Dit is een openlijke erkenning dat we verzoeken van de boze alleen met Gods hulp kunnen overkomen! Wanneer we op God vertrouwen en bidden, "Laat me alstublieft niet in een situatie van verzoeking vallen; verlos me van de boze en van zijn verzoeking", dan zal God ons uit die verkeerde situatie verlossen (Matteüs 6:13).

c. Waarom laat God toe dat wij verzocht worden? De duivel en de zondige wereld zullen altijd proberen om ons door middel van een verzoeking onderuit te halen. Maar God kan diezelfde verzoeking gebruiken om ons op te bouwen! *Van het standpunt van de duivel of de boze wereld kan een bepaalde gebeurtenis een verzoeking zijn, maar van het standpunt van God is diezelfde gebeurtenis altijd een beproeving (test)!* God kan toelaten dat je door een bepaalde zonde verzocht wordt als een beproeving (test), maar dan zonder de bedoeling dat je faalt! In een dergelijke situatie zou je kunnen bidden, "Heer, geef me uw genade zodat ik deze beproeving of test niet faal!" Een voorbeeld: God liet de duivel toe om Job tot het uiterste te verzoeken, maar Job vertrouwde op God en werd tenslotte een sterker en volwassener man.

d. God kan ook toelaten dat een persoon zijn zondige aard volgt en dan in verzoeking valt. God heeft het recht om niet op te treden! Vooral mensen die niet bidden, kunnen niet rekenen op Gods trouw en hulp ten tijde van verzoeken (Jakobus 4:2). Zij tonen immers dat ze niet afhankelijk willen zijn van God. Dan laat God toe dat deze mensen wel in verzoeking vallen. En omdat God zich van zulke mensen terugtrekt, zal de verzoeking te sterk voor hen zijn. Zij zullen geen uitweg of ontsnappingsroute uit de verzoeking vinden. Een voorbeeld: Wanneer mensen met opzet de waarheid verruilen voor een leugen, dan kan God hen overgeven aan de zondige begeerten in hun hart (Romeinen 1:24-25). Zonder God kan niemand de macht van de zonde overwinnen!

**3. Praktische manieren om uit verzoeken te ontsnappen.**

a. Vlucht van de verzoeking weg. Doe dat altijd bij de volgende verzoeken: seksuele immoraliteit (Genesis 39:12; Spreuken 4:14-15,23-27; 5:1-23; 1 Korintiërs 6:18), afgoderij (1 Korintiërs 10:14), de liefde voor geld (1 Timoteüs 6:9-11) en de zondige begeerten van je jeugd (2 Timoteüs 2:22; cf. 1 Petrus 4:3-4).  
b. Onderwerp je meteen aan God (cf. Hebreeën 2:18). Zoek God

meteen op in gebed (Matteüs 7:7-11; Jakobus 4:8). Weersta dan de duivel en hij zal van je wegvlugten (Jakobus 4:7; 1 Petrus 5:8-9).  
c. Zoek meteen andere christenen op (Prediker 4:9-10).  
d. Begin meteen aan God te denken. Leer bepaalde bijbelgedeelten uit je hoofd en gebruik ze vooral wanneer je geconfronteerd wordt met leugens en negatieve gedachten (Efeziërs 6:16) of onreine gedachten (cf. Psalm 119:9,11).  
e. Reageer meteen op een christelijke wijze op onchristelijke verzoeken (Lucas 6:27-28; Matteüs 5:38-42). Doe iets positiefs met je handen of dien andere mensen (Johannes 8:3-11).  
f. Gebruik je geestelijke gezag en beveel de boze weg te gaan in de naam van Jezus Christus (cf. Matteüs 4:3-4; Handelingen 16:18).  
g. Waak en bid, vooral wanneer je moe bent of een geestelijke strijd voert (Matteüs 26:41).  
h. Vermijd verkeerde ambities (1 Timoteüs 6:9) en verkeerde gewoonten (Job 31:1).  
i. Zeg meteen 'Nee!'. Weiger verleidende voorstellen (Genesis 39:9-10) en boze samenzweringen (Johannes 8:3-8).

**D. ZEKERHEID VAN VERGEVING.**

**Zekerheid van vergeving**  
**1 Johannes 1:9**

---

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

**1. Het is onze verantwoordelijkheid om onze zonden te belijden.**

'Belijden' van zonden betekent letterlijk 'hetzelfde zeggen als God'. Het betekent 'het met God eens zijn' wanneer hij onze zonde aan ons toont. Het betekent 'instemmen' met wat de Bijbel over onze zonde zegt. Wanneer jij je zonden belijdt, vertel je aan God niet alleen het slechte wat je gedaan hebt, maar ook het goede wat je nagelaten hebt te doen.

**2. Het is Gods verantwoordelijkheid om ons te vergeven en te reinigen.**

*a. Wanneer God onze zonden vergeeft, verwijdert hij de schuld en de schande, die de zonde met zich meebrengt.*  
Jezus stierf als een zoenoffer voor zonden. Dat betekent dat hij Gods rechtvaardige verontwaardiging of toorn over onze zonden van ons wegnam (Romeinen 3:25). Hij droeg de straf voor onze zonden (Jesaja 53:5). Hij vergaf onze zonden (Psalm 32:5). Wij zijn niet langer schuldig in Gods ogen. Hij zal ons nooit meer voor onze zonden veroordelen of veroemen (Johannes 5:24). Hij heeft ons de rechtvaardige status van Jezus Christus gegeven (2 Korintiërs 5:21). Wanneer God naar ons kijkt, ziet hij ons alleen in Jezus Christus. Hij wierp onze zonden in de diepte van de zee, waar niemand meer bij kan komen (Micha 7:18-19). Het is niet nodig dat wij ons langer schamen voor ons zondige verleden. God zal onze zonden uit het verleden nooit meer in gedachtenis brengen (Hebreeën 8:12)! En hij verwelkomt ons in zijn familie (Lucas 15:20-24).

*b. Wanneer God onze zonden vergeeft, verwijdert hij gevolgen van de zonden.*  
Gods vergeving betekent niet dat hij alle gevolgen van onze wandaden wegneemt. God vergaf David, maar zijn kind stierf (2 Samuel 12:13-14). Toch vindt er een innerlijke reiniging plaats. God reinigt ons (Psalm 51:9; Jesaja 1:18). Hij geeft ons weer een goed geweten (Hebreeën 9:14). Hij schept in ons weer een rein hart en een vaste geest (Psalm 51:12-14). En hij vernieuwt ons gedrag (Psalm 51:15). Hij geeft ons weer een rechtvaardige levensstijl (Lucas 3:8-14; Johannes 8:11).

*c. Wanneer God onze zonden vergeeft, verwijdert hij de verslavende macht van de zonde.*  
God verbreekt de verslavende macht van de zonde in ons en verbreekt de zondige gewoonte in ons. Daarom kunnen wij de leden van ons lichaam aan hem toewijden als instrumenten of

werktuigen van gerechtigheid die leidt tot heiligheid (Romeinen 6:6,13,19).

### 3. God is getrouw en rechtvaardig.

Als God niet rechtvaardig was, *kon* hij onze zonden niet verzoenen en *kon* hij ons ook niet vergeven. En als God ontrouw was, *zou* hij onze zonden ook niet verzoenen en *zou* hij ons ook niet vergeven. Maar omdat God volkomen rechtvaardig en getrouw is, *kan* hij en *heeft* hij onze zonden verzoend en *kan* hij en *heeft* hij onze zonden vergeven toen wij onze zonden aan hem beleden.

## E. ZEKERHEID VAN GODS LEIDING.

|  |
|--|
| Zekerheid van Gods leiding<br>Spreuken 3:5-6 |
|--|

|  |
|--|
| Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. |
|--|

### 1. Vertrouw God met heel je hart.

God 'vertrouwen' betekent dat je God tot het vaste fundament van je leven maakt en je hele leven in al zijn aspecten aan zijn zorg toevertrouwt. Het betekent dat je volkomen op God vertrouwt om je te behouden, op te bouwen en te leiden.

Het is niet mogelijk een gebouw te bouwen op een halve fundering. Het is ook niet mogelijk om een sterk christelijk leven te bouwen op een half vertrouwen in God. Niemand kan God op een halfhartige wijze echt vertrouwen. We moeten (blijven) weigeren om afhankelijk te worden van enkel onze menselijke kijk op dingen en ons telkens weer toewijden aan Gods kijk op dingen. We zouden ons moeten oefenen in het kijken naar alle gebeurtenissen op aarde vanuit *Gods perspectief* in de hemel (cf. Psalm 73:16-17).

### 2. Ken God in al je wegen.

Hoe zou je op een praktische manier God kunnen kennen in al je wegen?

- a. Door je niet te schamen om christen te zijn of om dingen op een christelijke wijze te doen (Matteüs 10:32-33).
- b. Door je Bijbel te bestuderen met betrekking tot een bepaalde zaak voordat je op deze zaak ingaat (Handelingen 17:11).
- c. Door te bidden voordat je spreekt en handelt (Nehemia 1:11).
- d. Door er op gericht te zijn God te behagen en hem te verheerlijken in alles wat je doet (1 Korintiërs 10:31).

### 3. God maakt onze paden recht.

- a. Soms zorgt God ervoor dat onze plannen en voornemens gelukken (Spreuken 16:3)
- b. Soms zorgt God ervoor dat onze vijanden vrede met ons sluiten (Spreuken 16:7).
- c. Soms opent God gesloten deuren en gesloten harten (Kolossenzen 4:2-4).