

STILLE TIJD

Thema: De verlossing

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Dag 1 Filippenzen 2:5-11.

Eerste stap: Jezus werd mens.

Dag 2 Johannes 13:3-15.

Tweede stap: Jezus werd een dienaar.

Dag 3 Johannes 10:11-18.

Derde stap: Jezus gaf zijn leven.

Dag 4 Romeinen 6:3-14.

Vierde stap: Jezus stond op uit de dood.

Dag 5 Efeziërs 1:17-23.

Vijfde stap: Jezus is de Heerser over alles.

Dag 6^{BS} Johannes 3:14-21.

De verlossing door Jezus Christus.

Dag 7 Efeziërs 2:4-10.

Verlossing is een geschenk.

Dag 8 Jesaja 9:2-7.

Profetie over de komende Verlosser.

Dag 9 Jesaja 53:4-6.

Hij brengt vergeving van zonden.

Dag 10 Jesaja 42:1-7.

Hij bevrijdt uit gevangenschap.

- Denk na over Romeinen 10:13. Het oprechte gebed voor verlossing wordt altijd verhoord!
- Bid geregeld voor de verlossing van één of meer van je familieleden, vrienden of bekenden.
- Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

STUDIE

Thema: Het verlossingswerk van Jezus Christus

Lees studie 4 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

BIJBELSTUDIE

Thema: De verlossing door Jezus Christus

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **Johannes 3:14-21**.

MEMORISATIE

Motivatie.

Bijbelverzen die je uit je hoofd kent kunnen je helpen met vast vertrouwen te bidden in overeenstemming met Gods wil (Genesis 32:9-12; Exodus 32:9-14).

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

DE VERLOSSING

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16 (NBV)

4. Het verlossingswerk van Jezus Christus

God schiep de wereld en de mens volmaakt (Genesis 1:31). Maar de zonde van de eerste mens (Adam) werd alle mensen toegerekend (Romeinen 5:12,19 HSV) en de mensheid werd in het verderf gestort. Zonder Gods reddende en herstellende liefde zouden de wereld en alle mensen verloren gebleven zijn. Maar God heeft in en door Jezus Christus ingegrepen in de menselijke geschiedenis om het probleem van de zonde van de mens op te lossen. Welke stappen ondernam Hij en wat kostte het Hem om mensen te verlossen van de zonde?

HET VERLOSSINGSWERK VAN JEZUS CHRISTUS

De Bijbel maakt bekend dat God vijf stappen in en door Jezus Christus heeft genomen om het probleem van de zonde op te lossen.

De 1^e stap: Jezus Christus werd een mens

Jezus kwam als *een Mens*, niet als een goddelijke verschijning

➤ Lees Filippenzen 2:5-7.

Jezus Christus *is* God, maar Hij kwam niet op aarde in de gedaante van een fantastische goddelijke verschijning. Jezus Christus *werd* een mens. Zonder zijn goddelijke natuur op te geven, vernederde hij Zichzelf, nam de menselijke natuur erbij aan en kwam onder de mensen wonen (Johannes 1:1;14). Zo kwam hij zo dicht mogelijk bij de verloren en lijdende mensen. Hij luisterde naar hen, begreep hen, voelde mee met hen, sprak met hen en hielp hen (Matteüs 9:36; Hebreeën 4:15).

Als Jezus Christus als een fantastisch goddelijk wezen was verschenen en niet als een mens, dan zou Hij niet aanvaardbaar geweest zijn voor de mensen in de wereld. Hij had zich dan niet echt met de mensen en hun gevoelens, problemen, verzoeken en lijden kunnen identificeren. Daarom kwam Jezus Christus als mens. Hij was een echt Persoon in de geschiedenis van de wereld en geen mythe of een verschijning. Hij leefde meer dan 30 jaar onder de mensen. Duizenden mensen hebben hem persoonlijk gekend en hebben met eigen ogen zijn wonderen gezien, met eigen oren zijn onderwijs gehoord, met eigen handen Hem gevoeld en zijn levendmakende werk persoonlijk ervaren (1 Johannes 1:1)!

Als Jezus Christus *alleen maar* als een goed mens zou zijn gekomen, die een goed voorbeeld gaf of de goede weg naar God wees, zou Hij niet aanvaardbaar geweest zijn voor God. Jezus Christus zou dan niet geschikt geweest zijn om voor ons te sterven om ons terug tot God te brengen, omdat geen enkel gewoon mens of profeet zonder zonde is. Geen enkel goed mens of profeet kan verloren mensen tot God brengen (Johannes 14:6; Handelingen 4:12)! Alleen God zelf kan dat (Jesaja 43:10b-11)!

De 2^e stap: Jezus Christus werd een dienaar

1. Jezus kwam als een dienaar, niet als een heerser

➤ Lees Marcus 10:45. Jezus Christus is God, maar Hij kwam niet in de wereld als een machtig heerser. Hij kwam als een nederig dienaar (Lucas 22:27b), om anderen te dienen in plaats van Zelf gediend te worden. Hij dreigde niet, maar onderwees de mensen. Hij gebruikte geen geweld, maar overtuigde de mensen. Hij koos ervoor om te gaan met de noodlijdende en verstoten mensen. Als Jezus Christus als een machtig heerser gekomen was, dan zou Hij zijn positie, rijkdom en macht hebben kunnen gebruiken om mensen te dwingen Hem te dienen. En mensen zouden Hem volgen en dienen uit eigenbelang, omwille van hun eigen positie en voordeel.

2. Waarom kwam Jezus als een dienaar?

➤ Lees Johannes 13:12-15. Weet je nog wat een oorzaak was van het lijden in de wereld (zie studie 3)?

Mensen lijden omdat zij goddeloos zijn en onrecht doen. Mensen lijden omdat ze anderen niet willen dienen! Iedereen wil juist door anderen gediend worden!

Jezus Christus kwam echter om te dienen, om zo de mensen te verlossen van hun zonden en hun lijden. Gods methode om het probleem van de zonde en het lijden op te lossen is: anderen dienen! De voetwassing in Johannes 13 is hiervan een voorbeeld. Als hoogste Heerser van het heelal gedroeg Jezus Christus Zichzelf als de laagste slaaf. Jezus Christus is het beste voorbeeld van een dienaar!

De 3^e stap: Jezus Christus stierf aan het kruis

1. Waarom is er een mensenoffer nodig voor de verzoening van de zonde van de mensen?

➤ Lees Hebreeën 9:7-10,18-22; Hebreeën 10:1-4. *Omdat God heilig is*, haat Hij de zonde (Psalm 5:5-6). Daarom kan Hij niet omgaan met onheilige mensen. Alle mensen zijn van nature onheilig. Ze zijn zondaren en vijanden van God want ze leven zonder God, missen Gods doel en kunnen deze hopeloze toestand niet zelf veranderen. *Omdat God rechtvaardig is*, moet Hij de zonde straffen. Daarom kan een mens alleen tot God naderen als zijn zonden gestraft zijn en hij verzoend is met God! Het Oude Testament laat dit principe al zien. Het verbond in het Oude Testament tussen God en het volk Israël was ervan afhankelijk dat er bloed vergoten werd voor de zonde! Het offeren van een dier symboliseerde dat het dier de straf van de zondaar droeg en *in de plaats van* de zondaar stierf (gestraft werd). Maar toch bleven de mensen na het brengen van dierenoffers zich nog steeds schuldig voelen over hun zonden. Het bloed van dierenoffers kon de zonde en de schuld van de mensen niet echt wegnemen, omdat dieren en mensen nu eenmaal heel verschillend zijn! Om het menselijk probleem van de zonde en het lijden op te lossen, moest er een *menselijk offer* gebracht worden! De dierenoffers waren alleen *symbolen* om de mensen te

herinneren aan hun zonden en schuld. De dierenoffers wezen de mensen erop dat in de toekomst een *volmaakt* offer voor de zonden van mensen noodzakelijk was!

2. Waarom was Jezus het volmaakte zoenoffer voor de zonden van de mensen?

Het volmaakte zoenoffer moest *een mens* zijn, moest *zondeloos* zijn, moest *vrijwillig sterven* en moest *Gods keuze* voor de taak zijn. Jezus Christus was en is het enige volmaakte menselijke offer in de geschiedenis van de wereld. Jezus was de enige die aan deze voorwaarden voldeed. Jezus was mens (Filippenzen 2:8). Hij was als enige mens zonder zonde (Hebreeën 7:26-27).

Hij gaf uit eigen keuze zijn leven als zoenoffer (Johannes 10:11,18a). En Hij ontving als enige de taak van God om een zoenoffer voor de zonden van de wereld te zijn (1 Petrus 1:18-20; Johannes 1:29, 3:16).

3. Het offer van Jezus als verzoening

De zonde bracht *scheiding* tussen God en mensen (Jesaja 59:1-2), maar de dood van Christus werkt als een brug die de weg tot God terug baant. Het probleem dat tussen God en mensen staat, nl. 'de zonde', wordt in het lichaam van Jezus aan het kruis gespijkerd! De dood van Jezus Christus nam het probleem van een mens die gelooft weg omdat Jezus zijn zonde op Zichzelf nam (1 Petrus 2:24). En de dood van Jezus Christus maakt het mogelijk dat een goddeloos en onrechtvaardig mens die in Jezus Christus gelooft tot God kan komen en met God verzoend kan worden, d.w.z. rechtvaardig verklaard kan worden. Zo kan elk goddeloos en onrechtvaardig mens een kind van God worden. Jezus Christus Zelf is de Middelaar die de scheiding tussen God en mensen eens en voor altijd opheft en mensen die geloven tot God brengt (Romeinen 5:6,8,10; 1 Petrus 3:18a).

4. Hoe kunnen de zonden, die je nu hebt en ervaart, verzoend worden?

- a. *Geloof dat je voor eens en altijd rechtvaardig verklaard bent door Jezus Christus* (Romeinen 5:1; 2 Korintiërs 5:21). Nadat je tot geloof in Jezus Christus gekomen bent, mag je altijd vast geloven in je rechtvaardiging! God beschouwt en behandelt je dan eens en voor altijd als volkomen rechtvaardig – niet omdat jij altijd rechtvaardig leeft, maar omdat God jou uit genade eens en voor altijd als zijn kind aangenomen heeft. Door geloof wordt de gerechtigheid van Jezus Christus jou toegerekend.
- b. *Belijd steeds je nieuwe zonden aan God* (1 Johannes 1:9–2:1). Vraag Hem je te vergeven en je te reinigen. Geloof dan ook dat Hij je vergeven heeft (Hebreeën 8:12). Geloof ook dat Hij je gereinigd heeft van de specifieke zonde die je beleden hebt. Onthoud dat als je weer dezelfde zonde doet dat een nieuwe zonde is en dat je daarvoor dan ook vergeving en reiniging moet vragen. Voor alle zonden in jouw verleden en voor elke nieuwe zonde die je doet is Christus aan het kruis gestorven. *Jouw verantwoordelijkheid* is om telkens

weer je *nieuwe* zonden aan Hem te belijden, vergeving te vragen en te aanvaarden, je te laten vernieuwen door Gods Geest en Woord en die zonde te blijven vermijden (Spreuken 28:13).

- c. *Wees bereid als christen te lijden!* (Lees 1 Petrus 4:1-5,12-19). Wapen je met de gedachte dat wanneer je jezelf aan de zonde onttrekt, je dan soms ook moet lijden! Je moet vaak iets opgeven of niet meer doen om een bepaalde zonde te overwinnen. Bijvoorbeeld: besluit dat je liever weinig of geen vrienden hebt dan de verkeerde. Of besluit dat je liever zelfdiscipline leert op te brengen dan toe te geven aan de verlangens van je lichaam (seks, drugs, drank, enz.). Of besluit dat je liever eerlijk bent dan ergens de schijn over op te houden. Uiteindelijk loont dit werk.
- d. *Bid samen met anderen* (Romeinen 15:30b-31a; Jakobus 5:16). Het helpt om een zonde waarmee je worstelt samen met een andere (volwassen) gelovige te bestrijden.

De 4^e stap: Jezus Christus stond op uit de dood

1. Jezus is werkelijk uit de dood opgestaan!

De opstanding van Jezus Christus uit de dood is een wonderwerk van God en een historisch feit! De natuurwetenschap kan dit niet bewijzen, maar mag het ook niet afwijzen. Want het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus zijn niet alleen door heel veel getuigen bevestigd, deze getuigen waren ook heel betrouwbare mensen en hun getuigenissen zijn bovendien door de archeologie en niet-christelijke geschiedenschrijvers bevestigd! Als Jezus Christus niet werkelijk uit de dood was opgestaan, dan zou alles wat Hij door zijn dood volbracht heeft waardeloos geweest zijn. Voor levende mensen zou het geloof in een dode verlosser nutteloos zijn. We zouden nog gevangen zitten in onze zonden. Alles zou met de dood eindigen en de dood zou de uiteindelijke overwinnaar zijn!

Maar Christus is werkelijk opgestaan en Hij leeft (Lees 1 Korintiërs 15:17-20)! God heeft het zoenoffer van Christus aanvaard en Christus opgewekt. Hij heeft Hem de hoogste plaats gegeven. Christus leeft om zijn volbrachte werk van verzoening *toe te passen in mensen die geloven!* Terwijl alle andere godsdienstige leiders in de wereld dood in hun graf liggen, is het graf van Jezus leeg!

2. Wat zijn de gevolgen (vruchten) van de opstanding van Jezus voor jou als gelovige?

➤ Lees Romeinen 6:11-14. Het eerste gevolg is dat je vernieuwd zal worden en geestelijk zal leven. De kracht van de zonde in je lichaam wordt weggenomen. Van nu af aan kan, wil en zul je een nieuw leven leiden waarin je zondige daden kruisigt en de vruchten van de Heilige Geest steeds meer laat groeien in je. Het tweede gevolg is dat je een nieuw verheerlijkt lichaam bij de opstanding van alle doden zal ontvangen (Filippenzen 3:20-21).

De 5^e stap: Jezus Christus voer op naar de hemel

1. Het gezag en de taak van Jezus in de hemel

➤ Lees Filippenzen 2:9-11.

Na zijn opstanding uit de dood is Jezus Christus naar de hemel opgevaren. God de Vader gaf aan God de Zoon de hoogste positie en alle macht in hemel en op aarde. Hij is de Heerser van het universum en het Hoofd van de Kerk (de Gemeente). Hij regeert over de wereld in het belang van zijn Kerk (Efeziërs 1:20-22). Hij zal regeren totdat Hij alle vijanden onder zijn voeten gelegd heeft (1 Korintiërs 15:25-26)! In de toekomst zal elke knie zich voor Hem buigen en elke tong belijden dat Hij werkelijk de Heer is. Hij is ook het Hoofd van elke christen afzonderlijk. Hij regeert over de wereld en de christenen d.m.v. zijn Woord, de Bijbel (Matteüs 4:4), door zijn Heilige Geest (Johannes 16:8) en door de aangestelde raad van oudsten (ouderlingen) in elke gemeente (Handelingen 20:17,28). De heerschappij van Christus bereikt het toppunt bij zijn terugkomst, de opstanding van alle doden (Johannes 5:28-29), het eindoordeel (Lees Matteüs 25:31-46) en de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin geen onrecht meer zal zijn (2 Petrus 3:13).

2. De bijzondere heerschappij van Jezus nu

➤ Lees Hebreëen 7:25.

De bijzondere taak van Jezus Christus nu is om mensen volkomen te behouden. Als je in Jezus Christus gelooft, kan je er zeker van zijn dat:

- niemand je rechtvaardiging in Christus ongedaan kan maken (Romeinen 8:29-30);
- Jezus je helpt in je strijd tegen verzoeking en zwakheden! (Hebreëen 2:18);
- alle dingen die in je leven gebeuren meewerken ten goede (Romeinen 8:28);
- God het goede werk, dat Hij in je begonnen is, zal voortzetten en voltooien (Filippenzen 1:6);
- Jezus voortdurend voor je bidt om je volkomen te behouden (Hebreëen 7:25);
- niemand of niets je kan scheiden van Gods liefde voor jou (Romeinen 8:37-39)!

Kortom, Jezus Christus loste het probleem van de zonde en het lijden van de mens op door Zelf ook een mens te worden, die onder de mensen leefde en zo hun lijden en problemen kon begrijpen en met hen mee kon voelen. Jezus identificeerde Zich met de mens.

Hij werd Zelf een *dienaar* die bereid was om de laagste en moeilijkste taken aan te pakken. Door de mensen te dienen, pakte Hij het probleem van het lijden en de gebrokenheid van de mensen aan.

Hij *stierf aan het kruis* om de straf voor al hun zonden te dragen en om de weg te openen om met God verzoend te worden.

Hij *stond op uit de dood* om aan gelovigen een volkomen nieuw leven op deze aarde te geven en om hen in de toekomst een nieuw verheerlijkt lichaam op de nieuwe aarde te geven.

Hij *voer op naar de hemel* om mensen die in Hem geloven volkomen te behouden en om alle vijanden onder zijn voeten te leggen.

DE JOHANNES 3:16 ILLUSTRATIE

Het evangelie zegt, "Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16). Hoe kun je het evangelie en dus het verlossingswerk van Jezus Christus uitleggen?

Onderstaande figuur geeft hier een illustratie van. De volgende tekstverwijzingen corresponderen met de nummers in de illustratie.

Lees:

1 Genesis 1:27	2 Jesaja 59:1-2
3 Romeinen 3:23	4 Romeinen 6:23a
5 Efeziërs 2:8-9	6 Galaten 3:10-11
7 Handelingen 4:12	8 Romeinen 5:8
9 1 Petrus 2:24	10 1 Petrus 3:18
11 Matteüs 11:28-30	12 Johannes 5:24

Het probleem en de oplossing:

- De zonde brengt scheiding tussen God en mens (2, 3).
- De mens kan het probleem niet zelf oplossen (5, 6, 7),
- Jezus Christus wel (8, 9, 10).
- Wie dit Goede Nieuws hoort en gelooft en
- naar Jezus Christus komt (11, 12)
- gaat niet verloren (Johannes 3:16)!

Johannes 3:16-illustratie

