

### STILLE TIJD

#### Thema: God spreekt en handelt in onze menselijke geschiedenis

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Dag 1<sup>BS</sup> Genesis 6:5-14; 7:17-24.  
God verdelgt de mensen met een watervloed.

Dag 2<sup>BS</sup> Genesis 9:8-17.  
God geeft de regenboog als teken.

Dag 3<sup>BS</sup> Genesis 11:1-9.  
God verstrooit de volken over de hele aarde.

Dag 4 Psalm 33:4-19.  
God maakt geschiedenis in de menselijke geschiedenis.

Dag 5 Genesis 12:1-3.  
God richt zijn verbond op met Abraham. (alternatieve vertaling)<sup>1</sup>

Dag 6 Genesis 15:1-21.  
God openbaart aan Abraham wat er gaat gebeuren.

Dag 7 Exodus 3:1-15.  
God spreekt vanuit een brandende doornstruik.

Dag 8 Exodus 12:29-42.  
God verlost Israël uit de macht van Egypte.

Dag 9 Exodus 16:1-20.  
God zorgt voor zijn mensen in de woestijn.

Dag 10 Exodus 31:1-5.  
God geeft talenten voor creativiteit.

- Denk na over Matteüs 6:5-8. Niet de lengte van je gebeden, maar de oprechtheid van je gebeden is belangrijk voor God!
- Bid geregeld voor waarheid en oprechtheid in je gebeden. Wees oprecht met wat je bidt. Geloof wat God zegt.
- Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

### STUDIE

#### Thema: Eerste rode draad: De Messiaanse geslachtslijn

Lees studie 5 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

### BIJBELSTUDIE

#### Thema: God spreekt en handelt in onze menselijke geschiedenis

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie.

De bijbelgedeelten zijn: **Genesis 6:1-14;**  
**Genesis 9:1-17;**  
**Genesis 11:1-9.**

### MEMORISATIE

Motivatie.

Bijbelverzen die je uit je hoofd kent, zullen je helpen bijbelse overtuigingen en gewoonten te ontwikkelen in je gezin (Deuteronomium 6:4-9).

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

#### GOD SPREEKT EN HANDELT

##### Jesaja 14:24

De HEER van de hemelse machten  
heeft gezworen:  
'Voorwaar, het zal gaan zoals Ik heb bepaald,  
het zal gebeuren zoals Ik heb besloten.'

**Jesaja 14:24** (NBV)

<sup>1</sup> De HSV vertaalt: Genesis 12:3. "en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden". Zie ook NBV, Galaten 3:8: "In jou zullen alle volken gezegend worden" en NBV, Galaten 3:16: "God gaf zijn beloften aan Abraham en zijn Nakomeling (Grieks: 'Zaad') ... en die Nakomeling is Christus." Vgl. Handelingen 3:25.

## 5. Eerste rode draad: De messiaanse geslachtslijn

God openbaart Zichzelf door te spreken en te handelen in de menselijke geschiedenis, maar vooral door Zelf in onze wereld en geschiedenis binnen te komen in en door de Messias. Het Oude Testament toont de Messiaanse geslachtslijn, de afstamming van de Messias, en dit is één van de rode draden of doorlopende thema's van het Oude Testament! De woorden 'Messias' (Hebreeuws) en 'Christus' (Grieks) betekenen: 'Gezalfde'. Hoe verloopt deze menselijke lijn van de komende Messias vanaf het eerste boek in de Bijbel totdat Hij kwam? Dat laten we in deze studie zien.

### Gods eerste belofte aan de mensen

De allereerste profetie en belofte in de Bijbel staat in Genesis 3:15 HSV. Het is een belofte over de komende Verlosser aan de eerste mensen, Adam en Eva. God Zelf deed deze belofte *nadat* ze in zonde waren gevallen. De duivel had de vrouw verleid om ongehoorzaam te zijn aan God; de vrouw had de man verleid om ongehoorzaam te zijn aan God; de man was erbij maar trad niet op (Genesis 3:6). Daarom strafte God hen.

Hij zei tegen de duivel:

De vrouw en jij (de duivel),  
en al jullie nakomelingen,  
zullen voortaan vijanden zijn.  
Eén van haar nakomelingen  
zal je de kop vermorzelen  
en jij zult zijn hiel verbrijzelen.  
(Genesis 3:15 HB).

God zei dat er *voortdurend strijd* zou woeden tussen de duivel, zijn boze geesten en de mensen die hem steunen (zijn 'nageslacht') aan de ene kant, en de mensen van God (het 'nageslacht van de vrouw') aan de andere kant. Zo veranderde God de vriendschap die Adam en Eva met de duivel gesloten hadden in een vijandschap. Dit betekende dat na die tijd alle vriendschap met de duivel en zijn handlangers vijandschap met God zou inhouden en een vloek voor mensen (Jakobus 4:4). En omgekeerd zou vriendschap met God zegen voor mensen tot gevolg hebben!

Het Nieuwe Testament onthult ons dat God met deze profetie (belofte van verlossing) voorspelde dat de uiteindelijke strijd tussen twee persoonlijkheden zou gaan, namelijk tussen de duivel en Jezus Christus, die uit het nageslacht van de vrouw geboren zou worden. De duivel zou Jezus aanvallen en proberen te doden, omdat God voorzeggd had dat *Hij* de kop van de duivel zou vermorzelen. Hoewel Jezus door 'de beet van de duivel' zou lijden en aan het kruis zou sterven, zou Hij de duivel overwinnen en hem uiteindelijk vernietigen! Jezus zou de Overwinnaar zijn!

## DE STRIJD OM DE VERVULLING VAN GODS BELOFTE IN HET OUDE TESTAMENT

### De strijd: een centraal thema in het Oude Testament

De geschiedenis van het Oude Testament beschrijft de strijd die woedde om de vervulling van Gods belofte van verlossing tegen te houden. Deze verlossingsgeschiedenis beschrijft hoe de vijanden van de komende Verlosser zijn komst probeerden te voorkomen. Als je achter de schermen kijkt, zie je dat de strijd tussen de vijand van Gods volk aan de ene kant en het volk van God aan de andere kant door heel de verlossingsgeschiedenis heen in werkelijkheid een strijd is tussen de duivel en Jezus Christus! We zullen deze strijd en de Messiaanse (geslachts)lijn overzichtelijk weergeven:

### A. De strijd van Adam tot Noach

#### 1. Adam en Eva

God gaf de eerste belofte van verlossing (Genesis 3:15 HSV) aan de eerste man en vrouw, Adam en Eva. Zij hadden in het begin twee kinderen, Kaïn en Abel. Kaïn werd jaloeus en boos op Abel en vermoordde hem (Genesis 4:1-8). Het leek alsof de duivel de nakomelingen van de mens wilde vernietigen, zodat Gods belofte van verlossing niet in vervulling zou kunnen gaan. Maar God gaf aan Adam en Eva andere kinderen, mannen en vrouwen (Genesis 5:1-5). Zo kon het menselijk geslacht blijven voortbestaan en zo kon de belofte van verlossing nog steeds in vervulling gaan!

#### 2. Set en Noach

De derde zoon van Adam en Eva, Set, was voorbestemd om de drager van Gods belofte van verlossing te worden (Genesis 5:6-32). Na heel veel jaren waren er al veel mensen op de aarde. De kennis over God die God aan Adam en Eva bekend gemaakt had, was bij de mensen al zo vaag geworden, dat ze zich overgegeven hadden aan een slechte levensstijl. 'De zonen van God' (d.w.z. de zonen van Set die God volgden) begonnen te trouwen met 'de dochters van de mensen' (de dochters van Kaïn die alleen maar mensen volgden) (Lees Genesis 6:1-4 NBG). Het resultaat was dat de slechtheid op de aarde enorm toenam. "De HEER zag dat alle mensen slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht" (Genesis 6:5). Toen besloot God om de hele mensheid met een grote vloed uit te roeien (Genesis 6:5-7,11-13). Het leek alsof de duivel erin slaagde de mensheid die de drager van Gods belofte van verlossing was helemaal te vernietigen. Maar God vond één man die onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en zuiver leven leidde: Noach. Hij leefde in nauwe verbondenheid met God (Genesis 6:8-9). God redde Noach en zijn gezin uit de zondvloed (Genesis 6:14-8:22). Zo kon het menselijk geslacht blijven voortbestaan en zo kon Gods belofte van verlossing nog steeds in vervulling gaan!

## B. De strijd van Noach tot Jakob

1. Abram (2167–1992 v.Chr.). In de 21<sup>e</sup> eeuw voor Christus werd de belofte van verlossing door de komende Verlosser gegeven aan Abram en Sarai. God zei dat hun nakomelingen talrijk zouden zijn als de sterren van de hemel en als het zand aan de zee. En Hij zei, “In u d.w.z. ‘in uw zaad’ (de Nakomeling; de Messias) zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden” (*Lees* Genesis 11:26-32; Genesis 12:3; 15:5; 22:17-18 HSV). Menselijkerwijs kon deze belofte niet vervuld worden, want Abram en Sarai waren allebei heel oud en Sarai was bovendien onvruchtbaar. Het leek alsof de duivel de overwinning zou behalen. Maar toen gebeurde er een wonder. God gaf hen een zoon, Isaak. Abram was toen al 100 jaar oud (Genesis 21:1-7)!
2. Isaak (2067–1887 v.Chr.). De *belofte van verlossing* werd toen aan Isaak gegeven (Genesis 26:4 HSV), maar zijn vrouw Rebekka was ook onvruchtbaar (Genesis 25:21). Weer leek het alsof de duivel zou winnen. Maar Isaak bad tot God en God gaf hen twee kinderen, Esau en Jakob.
3. Jakob (2007–1860 v.Chr.). De *belofte van verlossing* werd toen aan Jakob gegeven (Genesis 28:13-14 HSV), maar Esau wilde hem doden (Genesis 27:41). Weer leek het alsof de duivel zou triomferen. Maar God Zelf beloofde Jakob te beschermen, overal waar hij ging (Genesis 28:15).
4. Juda. De *belofte van verlossing* werd daarna aan de zoon van Jakob, Juda, gegeven (Genesis 49:10). God beloofde dat het koningschap van de stam van Juda niet zou wijken totdat de Verlosser zou komen. Aan Hem zouden alle volken gehoorzaam zijn.

## C. De strijd van Jakob tot Mozes

**1. De nakomelingen van Jakob en Juda: de Israëlieten**  
Gedurende de 15<sup>e</sup> tot de 11<sup>e</sup> eeuw voor Christus werd de *belofte van verlossing* door de nakomelingen van Jakob en Juda gedragen.

Omdat de duivel er niet in slaagde om Abraham, Isaak en Jakob te doden, richtte hij zijn aanvallen nu tegen de Israëlieten, het nageslacht van Jakob. In het land Egypte werden de Israëlieten een heel groot volk. In Exodus lezen we dat de koning van Egypte een bevel gaf om alle mannelijke kinderen van de Israëlieten te vermoorden (Exodus 1:7-22). Het leek alsof de duivel deze keer *de beloofde nakomeling van de vrouw* zou vernietigen. Maar God beschermde vele Israëlieten. Hij beschermde Mozes nota bene in het paleis van de koning en riep hem later om de Israëlieten uit Egypte naar het Beloofde Land te leiden (Exodus 3:1-12).

### 2. Mozes (1527–1407 v.Chr.)

Tijdens de woestijnreis naar het beloofde land, lezen we hoe de Israëlieten steeds weer terugvielen in afgoderij. Ze maakten een gouden kalf en aanbaden het (Exodus

32:1-6). God werd boos op Israël en wilde het hele volk – op Mozes na – uitroeien (Exodus 32:7-10). Weer leek het alsof de duivel ging winnen. Maar Mozes bad tot God voor het zondige volk en God verhoorde zijn gebed (Exodus 32:11-14; Genesis 32:13).

## D. De strijd van Mozes tot koning David

### 1. David (regeerde: 1011–971 v.Chr.)

In de 11<sup>e</sup> eeuw voor Christus werd de *belofte van verlossing* door de komende Messias aan koning David gegeven. David was een afstammeling van Juda. *Lees* 1 Kronieken 17:11-14, een Messiaanse profetie. God beloofde dat Hij het koningschap aan één van Davids zonen zou schenken: Jezus Christus. Deze Koning zou voor God een huis bouwen: de Gemeente (vgl. 2 Korintiërs 6:16; Efeziërs 2:19-22; 1 Petrus 2:4-6,9-10). God beloofde dat Hij de troon van Jezus Christus nooit zou laten wankelen (Jesaja 9:5-6 NBG; Matteüs 12:28-30; Openbaring 17:14 HSV; 19:16 HSV). God beloofde dat Hij een Vader voor Jezus Christus zou zijn en dat Jezus Christus voor Hem een Zoon zou zijn (Psalm 2:7 HSV; Hebreëen 1:5 HSV). In Jeremia 23:5 lezen we, “De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als Koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven”. Omdat God al deze beloften aan koning David deed, was het doel van de duivel om David door zijn vijanden te laten doden. Eerst probeerde koning Saul tot twee keer toe om David met een speer te doden, maar hij faalde (1 Samuël 18:10-11). Daarna probeerde zijn eigen zoon, Absalom, en een groot deel van zijn volk, Israël, hem te doden (2 Samuël 15:1-19:43). Iedere keer leek het alsof de duivel deze strijd ging winnen. Maar de Bijbel leert ons dat niemand God kan verhinderen om zijn plan uit te voeren (Jesaja 14:24,27)!

## E. De strijd van David tot koning Achaz

### 1. Joas (regeerde: 835–797 v.Chr.)

In de 10<sup>e</sup> tot de 6<sup>e</sup> eeuw voor Christus werd de *belofte van verlossing* door de komende Messias gedragen door de koningen van het zuidelijke rijk van Juda. De koningen van het noordelijke rijk, Israël, voerden telkens oorlog tegen het zuidelijke rijk Juda. Atalja, de goddeloze dochter van de overleden koning Achab van het noordelijke rijk liet alle prinses van het zuidelijke rijk vermoorden! Het leek alsof de duivel daarmee de geslachtslijn van de Messias en daarmee de *belofte van verlossing* doorbroken had. Maar weer stak onze almachtige God daar een stokje voor en zorgde Hij dat deze opzet mislukte. Jehoseba, redde Joas, de zoon van haar broer, de overleden koning Achazja. Joas werd 6 jaar lang verborgen gehouden in de tempel totdat hij koning werd (2 Koningen 11:1-3).

## 2. Achaz (regeerde: 734–727 v.Chr.)

Later smeedde het noordelijke rijk van Israël een verbond met Aram om het zuidelijke rijk van Juda te vernietigen (2 Koningen 16:5). Het leek alsof de omringende volken het volk van God zouden vernietigen en de duivel zou winnen. Maar de profeet Jesaja zei tegen Achaz, de koning van Juda, “Daarom zal de Heer Zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen” (Jesaja 7:14). God beloofde dat, hoe moeilijk de omstandigheden in de geschiedenis ook zijn, niemand in staat zou zijn om de komst van de Verlosser tegen te houden! De komende Verlosser zal ‘Immanuël’ genoemd worden, dat betekent, ‘God is met ons’ (Matteüs 1:23). De Bijbel leert dat geen enkele natie en geen enkele politieke leider God kan dwarsbomen in de uitvoering van zijn plan!

## F. De strijd van Achaz tot Ester

### Ahasveros (Xerxes I) (regeerde: 486–465 v.Chr.)

In de 5<sup>e</sup> eeuw voor Christus (na de ballingschap) leefden de Joden overal verspreid over het Medo-Persische Rijk. Een slechte man, Haman, haatte de Joden en met list zette hij koning Ahasveros er toe aan om een bevelschrift uit te vaardigen dat alle mensen opdracht gaf om de Joden in één dag uit te roeien. Door middel van ijlboden werden brieven verzonden naar alle provincies met daarin de boodschap dat men alle Joden, van kind tot grijsaard, mannen en vrouwen, moest doden en dat men al hun bezittingen moest afnemen op de 13<sup>e</sup> van de 12<sup>e</sup> maand (Ester 3:13). Alle Joden werden met uitroeiing bedreigd. Als Hamans sluwe plan zou slagen, zou de duivel triomferen. Gods verlossingsplan zou dan nooit werkelijkheid worden. Maar God gebruikte de Jodin Ester die de vrouw van Ahasveros werd om Hamans plan te verijdelen. De duivel leed weer een nederlaag!

## G. De strijd van Ester tot Betlehem

### 1. Openbaring 12:4-5: De ‘draak’ en de ‘vrouw’

In deze strijd tussen de duivel en Jezus Christus door de eeuwen heen was het Jezus Christus die triomfeerde! Deze strijd door heel de geschiedenis van het Oude Testament heen wordt in het Nieuwe Testament in twee verzen beschreven: “De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon.” (Openbaring 12:4-5). ‘De vrouw’ is een symbool voor Gods volk gedurende het Oude Testament. Zij zou het beloofde Messiaskind voortbrengen (Johannes 4:22). ‘De draak’ is een symbool voor de duivel (Openbaring 12:9). En ‘de zoon’ is een symbool voor de Messias, Jezus

Christus. Door heel de geschiedenis in het Oude Testament probeerde de duivel te voorkomen dat de beloofde Messias geboren zou worden! Maar God zorgde ervoor dat Zijn eigen plan niet faalde (Jesaja 14:24,27)!

### 2. Jozef en Maria

Uiteindelijk werd de *belofte van verlossing* door de komende Messias aan Maria en aan Jozef gegeven. Toen uiteindelijk de tijd aanbrak dat de Verlosser, de Messias, geboren zou worden, deed ‘de draak’ nog een paar laatste pogingen om deze Verlosser te doden. De Romeinse koning Herodus (37–4 v.Chr.) werd bang toen hij van de wijze mannen uit het Oosten hoorde dat de Verlosser geboren was. Hij was bang dat deze Messiaskoning zijn aardse koninkrijk van hem zou afnemen. Daarom gaf hij de opdracht dat alle kinderen tussen de 0 en 2 jaar oud in Betlehem en omstreken gedood moesten worden (Matteüs 2:16). Weer leek het alsof de duivel zou slagen via dit plan van Herodes. Maar Gods eeuwige besluit en zijn plan kunnen niet tegengehouden worden! God stuurde een engel in de nacht en zei tegen Jozef dat ze naar Egypte moesten vluchten. Hier bleven ze totdat Herodus gestorven was.

### 3. Jezus Christus

Toen Jezus’ levenswerk op aarde begon, probeerde ‘de draak’ Hem aan zich te onderwerpen door Hem in verleiding te brengen (*Lees* Matteüs 4:1-11). Eerst probeerde de duivel Jezus te verleiden om *niet op God te vertrouwen, maar op zichzelf* – om zodoende onafhankelijk van God te zijn: Hij zou toch voor Zichzelf kunnen opkomen door stenen in brood te veranderen? Daarna probeerde de duivel Jezus te verleiden *op de duivel te vertrouwen* en op een snelle en makkelijke manier Gods plan te realiseren: Hij zou toch gewoon door een knieval voor de duivel macht over alle koninkrijken op aarde kunnen krijgen? Ten slotte probeerde de duivel Jezus te verleiden tot *een vals vertrouwen op God en tot een verkeerde geestelijke gehoorzaamheid aan Gods Woord (de Bijbel)*: Hij zou toch Gods Woord (uit zijn verband aangehaald) kunnen gehoorzamen en Zichzelf van de tempel af kunnen gooien? Maar Jezus Christus overwon elke verleiding van de duivel en ontmaskerde hem als een leugenaar (Johannes 8:44).

### 4. De belofte in vervulling: Jezus Christus triomfeert!

Tijdens zijn verlossingswerk op aarde wierp Jezus de gevallen engelen (demonen) van de duivel uit mensen (Matteüs 12:28). En door zijn kruisdood heeft Jezus de macht van de duivel en zijn demonen ontwapend en over hen getriomfeerd (Kolossen 2:15). Hij stond op uit de dood, steeg op naar de hemel en nam plaats op de troon van God, van waar Hij nu triomferend heerst! Zo ging de belofte van verlossing in Genesis 3:15 in vervulling: Een Nakomeling van de vrouw verbrijzelde de kop van de slang: Jezus Christus overwon Satan!