

### STILLE TIJD

#### Thema: Wandelen in geloof

- Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.
- Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
- Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Dag 1 Romeinen 10:11-21.

Geloof begint met horen.

Dag 2 Romeinen 4:16-25.

Geloof is de overtuiging dat God zijn belofte houdt.

Dag 3 1 Petrus 1:3-9.

Het perspectief van geloof.

Dag 4 Jakobus 1:5-8.

Vertrouw zonder aarzeling.

Dag 5 Jakobus 2:14-26.

Geloof zonder daden is dood.

Dag 6<sup>BS</sup> Hebreëen 11:1-16.

Voorbeelden in geloof.

Dag 7<sup>BS</sup> Hebreëen 11:17-12:3.

Laten wij onze blik gericht houden op Jezus.

Dag 8 Romeinen 3:19-30.

God rekent je geloof tot rechtvaardigheid.

Dag 9 Romeinen 4:1-8.

Niet door eigen kracht, maar door vertrouwen.

Dag 10 Romeinen 10:9-10.

Geloof brengt redding.

- Denk na over Lucas 11:9-13. In plaats van rebelleren tegen je omstandigheden, bid aanhoudend en met volharding tot God, die altijd de goede dingen, die je echt nodig heeft, geeft.
- Bid en breng deze week steeds je omstandigheden in gebed tot God.
- Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

### STUDIE

#### Thema: Leven met Gods beloften

Lees studie 7 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

### BIJBELSTUDIE

#### Thema: Wandelen in geloof

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **Hebreëen 11:1-16,39-40**.

### MEMORISATIE

Motivatie.

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). Jij ook?

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

#### WANDELEN IN GELOOF

##### Hebreëen 10:36

Blijf juist volharden,  
want als u de wil van God doet,  
zult u ontvangen  
wat u beloofd is.

**Hebreëen 10:36** (NBV)

## 7. Leven met Gods beloften

**In het Oude en het Nieuwe Testament staan heel veel beloften van God aan mensen. Wat zijn nou precies bijbelse beloften? Mogen we in deze tijd beloften van God in de Bijbel toepassen in ons eigen leven? Zo ja, hoe mogen en kunnen we dan aanspraak maken op Gods beloften in de Bijbel?**

### A. Beloften in de Bijbel

#### 1. Wat is een bijbelse belofte?

‘Soeverein’ is het allerhoogste gezag dit alles beheerst en altijd en overal geldig is. ‘Een bijbelse belofte’ is een verklaring van God om iets goeds te doen of iets kwaads te verhinderen. Deze verklaringen van God zijn soeverein, genadig en waar. De belofte wordt óf aan een specifiek persoon óf aan een meer algemene groep mensen gedaan, met of zonder voorwaarden. De belofte geeft jou als gelovige in Christus het voorrecht om te geloven in en aanspraak te maken op alle beloften die op jou van toepassing zijn. En je hebt het voorrecht te verwachten dat God zal doen wat Hij beloofd heeft!

#### 2. Kenmerken van Gods beloften in de Bijbel

- a. *Gods beloften zijn soeverein.*  
God heeft het allerhoogste recht, de allerhoogste macht en het allerhoogste gezag om beloften te doen en ze op zijn eigen tijd en wijze te vervullen, uit te stellen of zelfs niet meer te vervullen, als je je van God afkeert (Jesaja 14:24,27).
- b. *Gods beloften zijn genadig.*  
God geeft jou zijn beloften als een geschenk, maar je hebt niet het recht om de vervulling van Gods beloften te eisen (vgl. Jeremia 29:10; Jeremia 33:14; Johannes 1:16 NBG; Efeziërs 2:8-9).
- c. *Gods beloften zijn waar* (Numeri 23:19; Jozua 21:45).
- d. *Gods beloften hebben een dreigement als keerzijde.*  
God geeft ook beloften met kwade gevolgen als je Hem ongehoorzaam bent (Jozua 23:14-16; Jeremia 18:5-10).
- e. *Gods beloften kunnen gericht zijn tot één persoon of tot een groep mensen.*
- f. *Gods beloften kunnen voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zijn.*
- g. *Gods beloften kunnen intussen al vervuld of nog niet vervuld zijn.*

#### 3. Het doel van Gods beloften in de Bijbel

God geeft beloften om onze relatie met Hem te ontwikkelen, ons karakter te heiligen en onze bediening te zegenen. Hij geeft beloften om het volgende in ons leven te vermeerderen:

- a. *Kennis en ervaring* van Gods onveranderlijke trouw, liefde en almacht (karakter) (Psalm 145:13-14).
- b. *Groeiend geloof* (Romeinen 4:20-21; 2 Petrus 1:3-8).  
Ons christelijk leven begint met geloof in het evangelie (Johannes 5:24) en groeit door te leven in geloof in

Gods geboden, onderwijzingen en beloften (Romeinen 1:16-17).

- c. *Geduld* in wachten en *ijver* in handelen (Hebreeën 6:11-12).
- d. *Doorzettingsvermogen in moeilijkheden* (mishandeling of kwaad verdragen) (Hebreeën 10:35-36; Hebreeën 11:24-27).
- e. *Goddelijke natuur*. Als we Gods beloften steeds beter leren kennen, gaan we steeds zuiverder, heiliger en meer overwinnend leven (2 Petrus 1:3-4; 2 Korintiërs 7:1).
- f. *Moed*. Aan Gods beloften ontleen je moed om Gods wil te volbrengen (Hebreeën 11:6-10; Hebreeën 11:17-19; Hebreeën 11:32-34a).

### B. Jezus Christus is de sleutel tot alle beloften in de Bijbel

#### 1. Gods grote verbondsbelofte

Een rode draad door de hele Bijbel is Gods verbondsbelofte aan zijn volk. God maakt Zichzelf bekend door te spreken en te handelen in de geschiedenis. We leren God kennen door zijn woorden te horen en zijn daden te zien. Maar God wil Zichzelf niet alleen maar bekend maken – Hij wil een *relatie* aangaan met mensen. God wil de *God van mensen zijn* en Hij wil dat *mensen zijn volk* zijn. God schiep de mens om voor Hem en met Hem te leven. De inhoud van Gods verbond is dat God zegt: “Ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk” (zie les 6; Leviticus 26:12, Genesis 17:7, Exodus 6:2-7, Deuteronomium 29:13-14, Jeremia 7:23, 2 Korintiërs 6:16).

#### 2. Gods verbondsbelofte en alle andere beloften in de Bijbel gaan in Jezus Christus in vervulling

De sleutel tot alle beloften in de Bijbel is 2 Korintiërs 1:20: “Want hoevele beloften Gods er ook zijn (in het Oude en in het Nieuwe Testament), in Hem (Christus) is het: Ja” (NBG).

Met de eerste komst van Jezus Christus gaat Gods grote verbondsbelofte in vervulling. Hij maakt de weg vrij voor mensen om een relatie met Hem aan te gaan door in Hem te geloven. Hiermee gaan ook alle andere beloften in de Bijbel in vervulling voor iedereen die gelooft in Jezus Christus!

Het Nieuwe Testament maakt bekend dat Gods grote verbondsbelofte geldt voor het volk van God dat bestaat uit alle gelovigen uit alle volken op aarde! Vanaf de eerste komst van Christus maakt God geen onderscheid meer tussen Jood en niet-Jood (Johannes 10:16; Romeinen 2:28-29; 3:29-30; 4:11-12; 5:17-19; 9:24-28; 10:12-13; 11:30-32; Galaten 3:28; 6:14-16; Efeziërs 2:11-18; 3:5-6; 4:3-6; Kolossenzen 3:11; 1 Petrus 2:4-10). Door geloof in Jezus Christus worden gewone mensen uit elk volk ‘het volk van God’ en wordt God ‘hun God’.

Alle gelovigen (dat zijn de gelovigen in de komende Messias in het Oude Testament én de gelovigen in de gekomen Jezus Christus in het Nieuwe Testament) zijn erfgenamen van alle beloften, die God ooit gedaan heeft in de Bijbel (vgl. Galaten 3:29; Efeziërs 3:6; Hebreeëen 9:15)! Daarom mogen alle gelovigen in Jezus Christus uit alle volken, dus ook jij, aanspraak maken op de beloften in de hele Bijbel en de vervulling daarvan met vertrouwen en verwachting tegemoet zien. Maar hoe doe je dat? Wat heb je daarvoor nodig? Het antwoord is ‘geloof’ in God en zijn beloften.

### C. Geloof opent de deur tot de beloften in de Bijbel

Wat is geloof?

#### 1. Geloof is *niet* stoppen met nadenken

Het christelijke geloof is *niet* een sprong in het duister! Geloof begint niet daar waar je stopt met nadenken. Het christelijke geloof is gebaseerd op *feiten*! De Bijbel staat vol met feiten over dingen die God gezegd en gedaan heeft in onze geschiedenis. Hier bestaat heel veel bewijsmateriaal voor!

#### 2. Geloof is Gods gave en Gods werk in jouw leven

- a. *God maakt Zichzelf, zijn Woord en zijn wil aan jou bekend.* God zet altijd de eerste stap in jouw geloof. Hij maakte Zichzelf aan jou bekend door iemand te sturen die het evangelie aan jou vertelde. Want zonder het horen van zijn Woord kun je niet tot geloof komen (Romeinen 10:14-17). Hij spreekt altijd eerst tot je door zijn Woord en pas dan kun je daarop antwoord geven met geloof en gehoorzaamheid.
- b. *God geeft jou geloof als een gave.* God neemt altijd het initiatief door je naar Jezus Christus toe te trekken (Johannes 6:44 HSV) en door jou aan Jezus Christus te geven (Johannes 17:6). Hij overtuigt je in je verstand en hart van je zonden, maar ook van je gerechtigheid in Jezus Christus (Johannes 16:8-10). Jouw geloof is een geschenk van God en niet iets wat je zelf tot stand brengt (Efeziërs 2:8-9; Filippenzen 1:29; Handelingen 13:48; 16:14; 18:27 HSV).

#### 3. Geloof is jouw antwoord op Gods woord, werk en gave

- a. Met je oren hoor je het evangelie of het Woord van God. Zonder het horen van Gods Woord is geloof en groeien in geloof onmogelijk (Romeinen 10:17). Je moet weten in wie en in wat je gelooft.
- b. *Met je hart vertrouw (geloof) je.* Met je hart kies je ervoor te *geloven* dat het evangelie en het Woord van God ook voor jou persoonlijk waar is (Romeinen 10:9b,10a).

- c. *Met je mond roep je God aan.* Je vraagt Jezus Christus bv. om jou te redden, te vergeven en te verlossen van je zonden (Romeinen 10:13; 10:9a,10b). Of je vraagt God zijn belofte werkelijkheid te maken (Exodus 33:14-17; Handelingen 4:29).
- d. *Je neemt de gave van geloof aan.* Je opent de deur van je hart en je leven voor Jezus Christus en geeft Hem de ereplaats (Openbaring 3:20). Je kiest ervoor Gods Woord te aanvaarden en ernaar te handelen zodat je vrucht draagt in je leven.

#### 4. Geloof is zekerheid met betrekking tot Gods Woord en de geestelijke werkelijkheid

➤ Lees Hebreeëen 11:1. Het geloof is de zekerheid dat wat God gezegd heeft waar is en dat wat God beloofd heeft ook echt gaat gebeuren. Het is een verwachting die niet teleurgesteld zal worden. Het geloof is ook het bewijs dat de onzichtbare dingen (zoals God zelf) en de toekomstige dingen echt bestaan.

### AANSPRAAK MAKEN OP BIJBELSE BELOFTEN

‘Aanspraak maken op een belofte’ houdt in dat je hoort wat God belooft, dat je gelooft dat God de waarheid spreekt, dat je vasthoudt aan een belofte van God en verwacht dat God zal doen wat Hij beloofd heeft. Maar je mag en kan alleen aanspraak maken op bijbelse beloften als je dat op een bijbels verantwoorde manier doet. Dat gaan we hieronder uitleggen.

#### D. Maak aanspraak op bijbelse beloften alleen *na grondig onderzoek*

We mogen alleen aanspraak maken op bijbelse beloften na grondig onderzoek van de juiste uitleg van die beloften en wanneer de Heilige Geest ons heel duidelijk leidt om aanspraak te maken op die belofte.

##### 1. Onderzoek of het bijbelgedeelte een *belofte* is of *niet*

Onderzoek tot welk soort literatuur het gedeelte behoort: geschiedenis, poëzie of profetie. Is het bijbelgedeelte echt een belofte van God? Sommige christenen beschouwen een *tekst*, die niets met een *belofte* te maken heeft als een *persoonlijke belofte* aan hen. Maar we hebben als christenen niet de vrijheid gekregen om Gods woorden in een bepaald bijbelgedeelte te veranderen in een belofte. Als mensen dat toch doen, kan dat leiden tot dwaling, schade en zelfs gevaar. Bijvoorbeeld, een historische tekst over de toename van Jakobs bezittingen (Genesis 30:25-43) is nog geen belofte van God aan elke gelovige. Het is onjuist om te beweren dat God materiële rijkdom belooft aan elke gelovige. Mensen die denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt, zijn van de waarheid beroofd (1 Timoteüs 6:3-10).

## 2. Onderzoek wat de juiste uitleg is van het bijbelgedeelte

➤ Lees 1 Korintiërs 4:6b; 2 Korintiërs 4:2; 2 Timoteüs 2:15 HSV; 2 Petrus 3:16. Gebruik de regels voor uitleg van de Bijbel om elk bijbelgedeelte correct uit te leggen. Zonder de correcte uitleg is onze reactie *gebaseerd op dwaling*. Sommige christenen gaan doelbewust op zoek naar *een tekst* in de Bijbel, die ze op hun eigen manier en tot hun eigen voordeel *uitleggen*, en vervolgens maken ze daar een persoonlijke belofte van God aan hen van. Maar ook die vrijheid hebben we als christenen niet gekregen. We mogen niet zomaar een bijbelgedeelte op onze eigen manier uitleggen. Als we dat toch doen, dan maken we ten onrechte aanspraak op een belofte en dat kan leiden tot grote teleurstelling, tot twijfel in God en zijn Woord en tot verdere dwaling en schade.

## 3. Onderzoek of de belofte al in vervulling gegaan is in de bijbelse geschiedenis

Is deze belofte nog steeds een belofte, waarop we als gelovigen vandaag aanspraak mogen maken of niet? We mogen geen aanspraak maken op beloften wanneer deze beloften niet meer geldig zijn. Bijvoorbeeld, Gods belofte aan Abraham dat Hij het land van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de Eufraat, aan Abrahams nageslacht zou geven (Genesis 15:18), is al in de tijd van Jozua tot Salomo volkomen in vervulling gegaan (Jozua 21:43-45; 1 Koningen 5:1)!

## 4. Onderzoek of de belofte specifiek of algemeen is

Is de belofte op haar oorspronkelijke plaats aan een specifieke persoon of aan alle mensen gemaakt? Bijvoorbeeld, Gods belofte om Hizkia's leven na een ernstige ziekte met 15 jaar te verlengen, werd niet aan enig andere gelovige gedaan (Jesaja 38:1-8) maar alleen aan Hizkia. De belofte in Jesaja 38:1-8 was een specifieke belofte aan een specifieke persoon, terwijl Psalm 1:1-3 een specifieke belofte is aan alle mensen. We mogen geen aanspraak maken op beloften die niet aan ons gedaan zijn.

## 5. Onderzoek of de belofte voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is

Veel beloften in de Bijbel zijn voorwaardelijk. We mogen geen aanspraak maken op beloften waarvan we de voorwaarden niet vervullen. Bijvoorbeeld, de mens die in zijn wandel toch luistert naar de raad van slechte mensen en wel blijft stilstaan op de weg van zondaars en zit bij spotters mag geen aanspraak maken op Gods belofte in Psalm 1:3, namelijk: dat hij zal zijn als een boom die aan de oever van een beek staat en volop vrucht draagt en dat alles wat hij onderneemt een succes zal zijn.

## E. Maak aanspraak op bijbelse beloften op een bijbels verantwoorde wijze

We mogen alleen aanspraak maken op bijbelse beloften wanneer we dat doen op een bijbels verantwoorde manier, d.w.z. met geloof, gehoorzaamheid, geduld, ijver, doorzet-

tingsvermogen, afhankelijkheid en overgave. Gods Woord moet volkomen zuiver blijven (Psalm 119:140).

## 1. Reageer op Gods belofte met geloof

➤ Lees Genesis 15:6; Romeinen 4:20-21. Zonder geloof is onze aanspraak op een belofte *tevergeefs*. Als we aanspraak maken op een belofte zonder geloof, dan kunnen we de vervulling van de belofte niet zien, omdat we alleen maar kijken naar wat zich voor onze eigen ogen afspeelt (2 Korintiërs 4:18; 5:7). Dan vertrouwen we niet op God en zien niet wat Hij doet.

## 2. Reageer op Gods belofte met gehoorzaamheid (aan de voorwaarden verbonden aan de belofte)

➤ Lees Genesis 12:1; Genesis 22:18 HSV; Jakobus 2:14-22. Zonder gehoorzaamheid is onze aanspraak op een belofte *hypocriet*. Dat kan tot gevolg hebben dat beloften niet vervuld worden en we diep teleurgesteld worden. Geloof wordt pas zichtbaar en beloften worden pas vervuld als we gehoorzaam zijn aan God.

## 3. Reageer op Gods belofte met geduld, ijver en doorzettingsvermogen

➤ Lees Hebrëeën 6:10-12; 10:35-36. Zonder geduld en ijver wordt onze aanspraak op een belofte *een compromis*. Dat kan ertoe leiden dat we zelf gaan proberen onze eigen gebeden te beantwoorden en zaken op onze eigen manier te regelen. Zonder doorzettingsvermogen krijgen we niet wat beloofd is. God die de belofte geeft, is ook Degene die de belofte vervult – op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze!

## 4. Reageer op Gods belofte met afhankelijkheid en overgave

➤ Lees Romeinen 8:28; Hebrëeën 11:13-16, 39-40. Zonder afhankelijkheid en overgave is onze aanspraak op een belofte *rebels*. Wanneer een belofte onvervuld blijft, dan moeten we onszelf onderwerpen aan Gods wil en leiding. God blijft altijd soeverein en staat boven alle beloften. Soms blijft een belofte onvervuld omdat God – boven alles – juist het beste met ons voor heeft. Soms is vervulling van een bepaalde belofte niet het beste voor ons. Daarom zeggen realistische christenen ook aan het einde van hun gebed, “Laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren” (Lucas 22:42). Een beter antwoord dan Gods volmaakte wil is namelijk ondenkbaar!

## F. Maak aanspraak op Gods beloften in je gebed

Neem de beloften van God op in je gebed. Maak in je gebed aanspraak op de beloften in de Bijbel. Bijvoorbeeld: “Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten” (Handelingen 16:31). “Wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn” (1 Korintiërs 15:58).

Wandelen in geloof is leven met Gods beloften