

STILLE TIJD

Thema: Dienen

Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en overdenken van zijn Woord.

Bid, praat met Jezus en maak een paar korte aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten. Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

- Dag 1 1 Kronieken 28:9-11,19-21. Dien God en zijn plan met volle overgave en vastberadenheid.
- Dag 2 Matteüs 20:25-28. Dienen maakt je groot in Gods Koninkrijk.
- Dag 3 Marcus 10:23-30. Wie iets opgeeft om Jezus te dienen zal honderdvoudig beloond worden!
- Dag 4 Lucas 16:10-16. Wie in kleine zaken te vertrouwen is, is ook in grote zaken te vertrouwen (alternatieve vertaling)¹.
- Dag 5 Johannes 13:3-17. Wees bereid te dienen in taken die niemand anders wil of kan doen.
- Dag 6^{BS} Matteüs 25:14-30. Wees betrouwbaar in het beheer van je talenten.
- Dag 7 2 Korintiërs 5:18-21. Dien ongelovigen door het evangelie aan hen te verkondigen.
- Dag 8 Efeziërs 6:5-8. Dien je werkgever met gehoorzaamheid, respect en oprechtheid (gedurende de eerste eeuw waren vele werknemers nog slaven).
- Dag 9 Filippenzen 2:5-7. Dien door het navolgen van het voorbeeld van Jezus Christus (Lucas 22:27).
- Dag 10 1 Petrus 5:1-4. De Bijbel leert dat christelijke leiders horen te dienen en niet heersen.

Denk na over Romeinen 15:30.

Samen strijden in de gebeden tot God.

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).

STUDIE

Thema: Hoe je een dienaar wordt

Lees studie 44 goed door voor de volgende bijeenkomst. Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

BIJBELSTUDIE

Thema: Betrouwbaar zijn in het geringste

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer te lezen.

Gebruik hierbij de '5 stappen-methode' voor bijbelstudie. Het bijbelgedeelte is: **Matteüs 25:14-30**.

MEMORISATIE

Motivatie.

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). Jij ook?

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit de vertaling die jouw voorkeur heeft.

DIENEN

Marcus 10:45

Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Marcus 10:45 (NBV)

¹De HSV vertaalt: "Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig".

44. Hoe je een dienaar wordt

Wat is dienen? Dienen is doen wat belangrijk is in het Koninkrijk van God. We hebben van God de opdracht gekregen om te dienen. Maar waarom moeten we dienen? Wie moeten we dienen? Op welke gebieden moeten we dienen en hoe moeten we dienen? En, hoe kun je een dienaar worden? In deze studie geven we antwoord op al deze vragen aan de hand van bijbelteksten.

Opdracht. Zoek de tekstverwijzingen op in je Bijbel en lees ze.

A. Christus is een dienaar!

1. Als Leider van de wereldwijde Kerk is Jezus Christus een Denaar

➤ Lees Johannes 13:12-17.

Toen Jezus Christus de voeten van zijn leerlingen gewassen had zei Hij: “Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Jullie zeggen altijd ‘Meester’ en ‘Heer’ tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook. Als Ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven: wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, Ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.”

2. Als leiders die het fundament van de historische Kerk bouwden waren de apostelen dienaren

➤ Lees Matteüs 20:25-28.

Dienen begon bij Jezus Christus. Hij leerde het ook aan zijn discipelen, “Jullie weten dat heersers (in de wereld) hun volken onderdrukken en dat leiders (in de wereld) hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie (christenen) niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon (Jezus Christus) niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.”

Een vereiste voor alle leiders onder de christenen is dat zij niet heersende leiders, maar dienende leiders moeten zijn. Ze moeten de voetstappen van Jezus Christus volgen. Dat hebben de twaalf apostelen ook gedaan. In de kerkgeschiedenis zijn de apostelen niet gaan heersen over de historische Kerk, maar zijn ze dienende leiders gebleven.

3. Als leiders van gemeenten in de historische Kerk moeten oudsten dienaren blijven

➤ Lees 1 Petrus 5:2-3.

De apostel Petrus leert, “Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als een mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden (...) Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewij-

ding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.” De oudsten van de kerkraden (de raden van oudsten van de gemeenten) hebben dit in de nieuwtestamentische periode ook gedaan. Ze zijn dienende leiders gebleven.

4. In de kerkgeschiedenis vanaf de tweede eeuw werden dienende leiders helaas heersende leiders

Pas in de tweede eeuw na Christus werden zogenaamde ‘bisschoppen’ aangesteld die over de oudsten gingen heersen. Het woord ‘bisschop’ (Grieks: ‘episkopos’) werd afgeleid van het werkwoord: ‘toezicht houden’ of ‘opziener zijn’ (Grieks: ‘episkopeó’), maar dat was in de Bijbel alleen een taak van de oudsten (Handelingen 20:17,28; 1 Petrus 5:2-3)! Pas in de tweede eeuw werd deze taak van de oudsten losgekoppeld en verheven tot een nieuw kerkelijk ambt boven de oudsten! Dit werd het begin van heersend leiderschap in de historische Kerk: bisschoppen, metropoliëten, patriarchen en het pausdom en later dominees (heren) boven oudsten in de gemeenten.

5. In de moderne tijd bestaat het gevaar geestelijke leiders te verheerlijken

➤ Lees Matteüs 23:8-12.

In de week voor zijn kruisiging richtte Jezus zich tot de menigte en zijn leerlingen: “Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd”. Wanneer christenen hun leiders blijven beschouwen als heersers, blijven ze geneigd hen op ongepaste wijze te idealiseren. Ze volgen hen alsof zij minigoden zijn en vergeten wie de ware God is. Zo vereren ze hun dominee, voorganger, bisschop, enz. in plaats van God. In feite is deze ‘persoonsverering’ een moderne vorm van afgoderij. Zulke mensen blijven geestelijk onvolwassen. Ze falen de overgang te maken van ‘onder de mens’ (als kind onder zijn ouders) te zijn (Efeziërs 6:1) naar ‘onder God’ (als volwassene onder God) te zijn (Handelingen 4:19; 5:29; zie 1 Korintiërs 8:7).

B. Waarom dien je als christen?

1. ...omdat dienen God verheerlijkt

➤ Lees Matteüs 20:25-28 ⇨ Des te meer je dient, des te belangrijker je bent in Gods Koninkrijk.

➤ Lees Filippenzen 2:5-7 ⇨ Als je dient, volg je het voorbeeld van Jezus Christus na (Lucas 22:27).

➤ Lees 1 Petrus 4:10-11 ⇨ Als je dient, verheerlijk je God.

2. ...omdat dienen mensen wint

➤ Lees 1 Korintiërs 9:19-23 ⇨ Dienen is de enige manier om mensen voor Jezus Christus te winnen.

3. ...omdat dienen een beloning oplevert

➤ Lees Marcus 10:29-30 ⇒ Als je iets opgeeft om hiermee Jezus Christus te dienen, zul je honderdvoudig beloond worden!

➤ Lees Johannes 12:26 ⇒ Wie Jezus Christus dient, zal door God geëerd worden.

➤ Lees 1 Korintiërs 3:10-15 ⇒ Wie goed verder bouwt op het fundament (Jezus Christus) in zijn eigen of andermans leven, zal bij het Laatste Oordeel worden beloond.

C. Wie dien je als christen?

1. ... je dient God

➤ Lees Deuteronomium 10:12-13 ⇒ Dien God met hart en ziel (1 Kronieken 28:9, met volle overgave).

➤ Lees Matteüs 6:24 ⇒ Dien God en niet materiële dingen (geld). Het is onmogelijk 'twee verschillende heren' tegelijk te dienen.

➤ Lees 1 Korintiërs 4:1-2 ⇒ Dien Christus door trouw Gods geheimen bekend te maken (net zoals Paulus).

2. ... je dient andere christenen

➤ Lees Galaten 5:13 ⇒ Dien je medegelovigen door een goede invloed op hen te hebben (1 Petrus 5:1-4), door hun goede invloed op jou te accepteren (1 Petrus 5:5-6), en door hen in hun moeilijkheden en behoeften te helpen (Hebreeën 6:10).

3. ... je dient andere mensen

➤ Lees Spreuken 22:29 ⇒ Dien mensen die invloed hebben, bijvoorbeeld leiders (door goed en vaardig te zijn in je taak).

➤ Lees 2 Korintiërs 5:18-21 ⇒ Dien ongelovigen (door het evangelie aan hen bekend te maken).

➤ Lees Efeziërs 6:5-8 ⇒ Dien je werkgever (met gehoorzaamheid en respect).

D. Op welke gebieden dien je als christen?

1. ...je dient op het gebied van je talenten en gaven en je specifieke taken

➤ Lees Matteüs 25:14-30 ⇒ Dien mensen met je Godgegeven talenten en vermeerder deze talenten. Omdat Jezus zegt, "Hij gaf ieder (een aantal talenten) naar wat hij aankon" (vers 15), zijn 'talenten' hier de natuurlijke talenten, de geestelijke gaven en vooral de gelegenheden (kansen) die God (Jezus/de Geest) aan een ieder christen naar vermogen geeft.

➤ Lees 1 Korintiërs 3:5-15 ⇒ Dien mensen in je Godgegeven taken: barmhartigheid, evangelisatie, nazorg, discipelschap, trainen, enz. Doe je taak door in goede harmonie met anderen samen te werken.

2. ...je dient op het gebied van materiële zaken

➤ Lees Matteüs 24:45-51 ⇒ Zorg goed en op de juiste tijd voor de mensen die je zijn toevertrouwd. Doe dat als een trouwe, wijze en waakzame dienaar van Jezus.

➤ Lees Lucas 16:8-13 ⇒ Ga op een betrouwbare en eerlijke manier met je materiële rijkdommen (bijvoorbeeld geld) om en win daarmee vrienden voor de eeuwigheid.

➤ Lees 2 Korintiërs 8:1-5 ⇒ Geef materiële middelen (bijvoorbeeld geld) aan andere gelovigen in de wereld die het erg nodig hebben.

3. ...je dient op geestelijk gebied

➤ Lees Deuteronomium 10:12-13 ⇒ Dien God geestelijk: door ontzag voor Hem te hebben, de wegen te volgen die Hij je wijst en Hem lief te hebben.

➤ Lees Lucas 1:74-75 ⇒ Dien God geestelijk: zonder angst, toegewijd en oprecht (HSV: in heiligheid en gerechtigheid), je hele leven lang.

➤ Lees Handelingen 17:24-31 ⇒ Dien God door Hem te zoeken, in zijn tegenwoordigheid te leven, overal in afhankelijkheid van Hem te leven, en mensen overal op te roepen om een nieuw leven te beginnen (HSV: om zich te bekeren).

➤ Lees Romeinen 6:13,19 ⇒ Dien God en mensen door je door God te laten gebruiken als een instrument voor de rechtvaardigheid en heiligheid.

➤ Lees 2 Korintiërs 3:6 ⇒ Dien niet langer het oude verbond (door je te houden aan de ceremoniële wetten van Mozes in het Oude Testament), maar dien het nieuwe verbond door te leven door de Heilige Geest.

➤ Lees 2 Korintiërs 5:18-21 ⇒ Dien God en mensen door het evangelie aan ongelovigen te vertellen (1 Korintiërs 4:1-2; Filippenzen 2:19-22).

➤ Lees Handelingen 6:1-4 ⇒ Dien behoeftige christenen door zorg te dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden. Dien alle christenen door onderwijs te geven en door voor hen te bidden.

➤ Lees 1 Petrus 4:10-11 ⇒ Dien andere mensen door je geestelijke gave(n) te gebruiken.

➤ Lees 1 Petrus 5:1-6 ⇒ Als je een leider (oudste) bent, heers dan niet over de mensen, maar dien hen als een herder en opziener. Zet je in voor je leiderstaak, wees niet egoïstisch, wees ijverig en wees een goed voorbeeld. De verantwoordelijkheid van leiders is in de eerste plaats om een goede invloed op anderen te hebben (door goede beslissingen te nemen) en in de tweede plaats om ook de goede invloed van anderen te accepteren (door hun visie, voorstellen en andere input te overwegen). Wees dus niet trots, maar nederig.

➤ Lees 1 Timoteüs 3:10 ⇒ Dien de gemeente als diaken nadat je op je geschiktheid getoetst bent en onberispelijk bent gebleken.

➤ Lees 1 Petrus 5:5-6 ⇒ Dien als een lid van de gemeente. Je verantwoordelijkheid is in de eerste plaats om de goede invloed van de leiders te accepteren en in de tweede plaats om ook een goede invloed op de leiders te hebben.

E. Hoe dien je als christen?

1. Je motieven bij het dienen..

➤ Lees Matteus 25:24-30 ⇒ Dien God en mensen trouw en zonder angst. Angst wordt veroorzaakt door 'iets ten onrechte te veronderstellen' in plaats van iets zeker te weten. Als je een talent niet gebruikt uit angst omdat je een verkeerd beeld van God hebt, dan verlies je het.

➤ Lees Romeinen 14:13-19 ⇒ Dien mensen door hen op te bouwen in plaats van af te breken. Streef naar wat de gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest bevordert. Veroordeel niet de persoonlijke overtuigingen van andere christenen m.b.t. gewone zaken als voedsel en feestdagen.

➤ Lees 2 Korintiërs 4:5 ⇒ Dien mensen omwille van Jezus Christus door niet jezelf als een heer (baas) op te stellen, maar als een dienaar.

➤ Lees Galaten 1:10 ⇒ Dien mensen met wat zij echt nodig hebben. Behaag hen niet met wat zij graag willen horen, doen of ontvangen.

➤ Lees Galaten 5:13 ⇒ Dien medechristenen met zelfopofferende liefde en niet om je eigen verlangens te bevredigen.

2. Je houding bij het dienen..

➤ Lees Deuteronomium 10:12-13 ⇒ Dien God met heel je hart en ziel.

➤ Lees 1 Kronieken 28:9 ⇒ Dien God bereidwillig en met toewijding. God kent je motieven en je houding.

➤ Lees Handelingen 20:18-19a ⇒ Ga niet naast je schoenen lopen, wanneer je succes hebt in je bediening. Blijf bescheiden.

➤ Lees Efeziërs 6:5-8 ⇒ Dien degenen die God in een bepaalde gezagspositie over jou gesteld heeft (ouders, leraren, werkgever enz.), niet met uiterlijke vertoon, maar oprecht zoals je Jezus Christus met ontzag gehoorzaamt. Heb respect voor het gezag dat over je gesteld is.

➤ Lees Hebreërs 9:14 ⇒ Dien de levende God met een rein geweten.

➤ Lees 1 Petrus 5:2-3 ⇒ Als je een leider bent, dien dan de gemeente volkomen vrijwillig, bereidwillig, ijverig en met belangeloze toewijding. Wees een goed voorbeeld.

3. Je inzet bij het dienen..

➤ Lees Spreuken 22:29 ⇒ Wees goed en vaardig in je werk of taken.

➤ Lees Daniël 6:3-4 ⇒ Onderscheid je van anderen door je eigen specifieke talenten en gaven. Wees betrouwbaar en onomkoopbaar. Verzuim nooit je plicht.

➤ Lees 2 Korintiërs 6:3-10 ⇒ Dien mensen door hen geen aanstoot te geven, maar zelf te volharden in allerlei tegenslagen en moeilijke situaties.

➤ Lees 2 Korintiërs 11:23-28 ⇒ Werk hard voor Jezus Christus, lijdt voor Hem als het nodig is, verdraag de druk van dagelijkse besommeringen en zorg voor de Gemeente.

F. Hoe word je een dienaar?

1. ...door je toe te wijden aan Jezus Christus

➤ Lees Johannes 12:26 ⇒ Volg Jezus als zijn discipel.

➤ Lees Romeinen 12:1 ⇒ Wees beschikbaar voor Jezus Christus.

➤ Lees Marcus 13:34 ⇒ Ontdek je toegewezen taak in het huis van Jezus Christus (dat is Gods Koninkrijk) en voer je taak uit.

2. ... door samen te werken met anderen in een team

➤ Lees Exodus 18:13-23 ⇒ Dien niet alleen en ga niet in je eentje te werk. Dien in teamverband door de taken te verdelen.

3. ...door een bereidwillige houding aan te nemen

➤ Lees Johannes 13:12-17 ⇒ Wees bereid taken te doen, die niemand anders wil of kan doen.

➤ Lees Filippiëzen 2:19-22 ⇒ Wees bereid de belangen van anderen te dienen, vooral de belangen van Jezus Christus m.b.t. hun leven.

➤ Lees 1 Timoteüs 3:10 ⇒ Wees bereid om eerst op de proef gesteld te worden met betrekking tot hoe je leeft en hoe jij met kleinere taken om gaat.

4. ...door betrouwbaar te zijn

➤ Lees Lucas 16:8-13 ⇒ Gebruik je geld en wereldse goederen op een betrouwbare en eerlijke manier om daarmee vrienden voor de eeuwigheid te winnen. Wanneer je trouw blijkt te zijn in de kleinere zaken, dan zullen daarna grotere zaken aan je toevertrouwd worden.

5. ...door niet bang te zijn

➤ Lees Matteus 25:14-30 ⇒ Wees niet bang en gebruik trouw elke gelegenheid die God je geeft. Angst is meestal gebaseerd op vermoedens en niet op feiten. Door angst kun je kansen, die God je geeft, voorbij laten gaan.